

Brack Kenny

Beveren-Waas, 23 augustus 1972 - heden

Levensbeschrijving

Trad in bij de orde van de Minderbroeders-Kapucijnen in het jaar 1991 te Leuven

Doorliep zijn postulaat te Leuven, zijn noviciaat te Eindhoven en zijn postnoviciaat te Brussel, waar hij in de vierde wereldwerking van de chicagowijk te Sint Jansmolenbeek actief was bij wijze van pastorale stage.

Daarna vatte hij de priesterstudies aan. Hij volgde filosofie te Leuven en theologie aan het theologicum van het Aartsbisdom Mechelen –Brussel.

01/10/2000 te Bazel –Kruibeke priester gewijd door monseigneur Jan De Bie, hulpbisschop en vicaris generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Ondertussen was P. Kenny al verhuist naar Ieper en was hij leraar aan de capucienenschool te Ieper en begeleider aan het dagcentrum 'de sleutel' (dagopvangcentrum voor drugverslaafden) te Sint Michiels-Brugge.

In februari 2001 werd P. Kenny ook gevraagd om godsdienstleerkracht te worden aan het T.I. Heilige Familie te Ieper.

In 2005 werd P. Kenny verkozen tot voorzitter van vidimus dominum, de koepel van de jonge religieuzen van Vlaanderen.

In juli 2006 werd p. Kenny benoemd tot pastoor in de parochiefederatie Heuvelland en in september 2006 werd hij aangesteld voor de federatie met een aanstellingsviering in de Sint Laurentiuskerk te Kemmel. Dus... ook voor Reningelst, want Reningelst hoort bij de federatie Heuvelland.

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 2007 - 31 december 2015

In juni 2007 gaf P. Kenny zijn ontslag als godsdienstleerkracht omwille van de moeilijke combinatie onderwijs-parochie.

In september 2007 start P. Kenny samen met Alexander Vanhoutte, Pieter Pecceu en Matthias Veryser de jeugd- en jongerenwerking op voor de parochiefederatie Heuvelland.

In 2010 houden de Minderbroeders Kapucijnen hun provinciaal kapittel en P. Kenny wordt gekozen tot 3° defenitor (bestuurslid) van de vlaams – Belgische provincie van de kapucijnen.

In oktober 2010 richt het interparochiaal team een feest in omdat p. Kenny 10 jaar priester is gewijd. Het feest gaat door te Westouter.

In maart 2012 houden de minderbroeders kapucijnen opnieuw provinciaal kapittel en P. Kenny wordt opnieuw in het bestuur gekozen, dit maal als 2° defenitor.

In juni 2012 wordt P. Kenny benoemd als gardiaan (plaatselijk overste) van de kapucijnengemeenschap van Antwerpen. Hij blijft tevens pastoor, met de prioriteit voor de jongerenpastoraal van het decanaat Poperinge.

In juli 2012 wordt de YOFRA opgericht in vlaanderen. Youfra staat voor Young Franciscans.

Op 24 juli 2012 wordt P. Kenny benoemd tot nationaal geestelijk assistent van de orde van de Franciscaanse seculieren afgekort ofs en meer bepaald van de jongerentak 'Youfra'.

Op 29 september 2012 vindt de installatieviering plaats in onze parochiefederatie Heuvelland, (Sint Pieterskerk van Loker). In deze viering wordt p. Kenny officieel aangesteld als nationaal geestelijk assistent, br. Pieter Pecceu als landelijk minister en nog 4 andere jongeren leggen hun geloften voor het leven af. In diezelfde viering vragen 16 jongeren, waaronder andere enkelen van Reningelst om hun proefperiode aan te vatten in deze franciscaanse orde. Vanuit Heuvelland zal deze orde zijn verdere vertakkingen kennen in ons land olv br. Pieter en br. Kenny.

Eind 2015 verlaat Kenny de Federatie Heuvelland en is inmiddels federatiepastoor in Antwerpen Warm-Noord en lanceert Godly Play ook daar in het parochiewerk. Hij is tevens nationaal geestelijk assistent voor Youfra, gardiaan van het internationaal kapucijnenhuis van Antwerpen en vicaris provinciaal van de minderbroeders-kapucijnen Vlaanderen.















Doopsel Lieselot Boeyaert op 10 oktober 2010



Doopsel Marieke Boeyaert op 21 april 2013