

Roets Josuë

Oostkamp, 19 juli 1925 - Zwevezele, 26 september 2014

Levensbeschrijving

3/06/1950 : priester gewijd

Leraar VTI Menen. 1950 tot 1957

Mede pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 1957 tot 1968.

Mede pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, Ruislede. 1969 tot 1978

pastoor van de Sint-Bavo parochie, Watou. 1978 tot 1996

pastoor van de Sint-Jansparochie, Sint-Jan-ter-Biezen. 1992 tot 1996

Pastoor op rust, aalmoezenier in het rusthuis Maria ter Ruste, Zwevezele. 23 juli 1996 tot 15 mei 2006

Priester op rust en wonende te Zwevezele van 15 mei 2006 tot 26 september 2014





R. van der Weyden

BEWAAR UW DOOPKLEED ZONDER VLEK

✠ H. MISSIE Reningelst-St Vedastus van 12 tot 26 juni 1960.

In de naam van de Heer Jezus brachten de Missionarissen u de volgende Evangelische boodschap:

GOD IS LIEFDE. Voor de hel heeft Hij niemand geschapen. Allen gaf hij het bestaan om eeuwig te leven in de hemel : het Vaderhuis.

GOD IS VADER. Hij zond Zijn ééngelboren Zoon in de wereld opdat wij door Kristus zijn kinderen zouden worden.

Ons antwoord op deze liefde is onze wederliefde:

Geen dag zonder gebed - Geen zondag zonder H. Mis - Geen maand zonder biecht en regelmatig gaan we te Kommunie.

We vermijden alles wat Gods kinderen onteert : Slechte gezelschappen - Schunnige films - Verdachte dansgelegenheden.

WIJ ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS IN DE HEER JEZUS. Lastert niet - Spreekt geen kwaad - Vergeeft aan uw naaste, zoals God-Vader uw schulden kwijtscheldt. Weest apostel in uw gemeente.

Gehuwden, bewaart mekaar in vriendschap met God door het liefde-trouw volbrengen van uw plicht. Voedt uw kinderen kristelijk op in de huiskring en in de school. Geeft gehoor aan de oproep van uw bisschop : Bidt iedere avond in familie.

Jonge mensen, weest door uw gehoorzaamheid en zuiverheid voor elkaar een steun.

Uw Pastoor :
Eug. DELCOUR.

Uw Pastoraal
Missionarissen
PASCHAAS &
CLEMENTIAAN.

Uw Onderpastoor :
Jos. ROETS.



vlnr EH Roets Joshuë , EH Verdonck Gerard, EH ?



11 novemberviering oudstrijders



**EH onderpastoor Joshuë Roets, EH ??, ZEH Bisschop Emiel Jozef De Smedt,
Plechtige communicanten Jacques Poissonnier en Jan Kestelijn , EH pastoor Dries Houvenaghel**



**EH Josuë Roets tijdens de viering op 22 september 1985 van 65j Landelijke Gilde,
35j KVLV en 30j Gezinsactie**



1966 de leiding Chiro meisjes bij het afscheid van Goldelieve Lemiegere

Vlnr: Roza Fiey, Hendrika Fiey, Suzy Poissonnier, Rita Vrecruysse, Francine Verbieze, Lena Vercruysse, Rita Houwen, Christiane Verdonck, Godelieve Lemiegere, Paul Deforche, EH Josuë Roets





Het geloof is de vaste grond van wat wij hopen.
Het bewijs van wat wij niet zien.
(Hebreeën 11.1)

Eenvoudig en liefdevol, zoals hij als priester ons steeds is voorgegaan met het teken van geloofen nu in vrede rust, zullen wij dankbaar om zijn leven onder ons, hem herinneren.

EERWAARDE HEER

Josuë Roets

Priester van het bisdom Brugge

Tot priester gewijd te Brugge op 3 juni 1950
Leraar aan het VTI te Mene 1950-1957
Medepastoor St-Vesastus Reningelst 1957-1968
Medepastoor O.L.-Vrouw Ruiselede 1968-1978
Pastoor St.-Bavo Watou 1978-1996 en
Sint-Jan-ter-Biezen 1992-1996
Aalmoezenier van het wooncentrum 'Maria ter Ruste'
Zwevezele 1996-2006
Priester op rust te Zwevezele sinds 2006

Geboren te Oostkamp op 19 juli 1925 en godvruchtig overleden te Zwevezele op vrijdag 26 september 2014, gesterkt door de ziekenzalving.

Zijn ouders

† Valère en † Irma Roets - Meuleman

Zijn zussen en schoonbroers

Trees Roets en Georges Teerlinck
Lieve Roets en † Guido Bulens

Zijn neven en nichten

Ann en Paul Benoit - Teerlinck
Saskia en Glenn, Camille en Amaryllis
Hannelore en Tom, Ralf, Jef en Tuur
Annelies, Juliette
Marieke en Pieterjan, Briek
Pieter-Jan en Kimberly
Rik en Lut Teerlinck - Gennez
Jeroen en Kelly
Wouter en Annelies, Tuur
Brecht
Frank en Bea Bulens - Vanzieleghem
Hannah en Brecht
Jori en Janne
Stan
Fien

Bart en Els Bulens - Van Heirsele
Koen Bulens

Monseigneur Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge

De deken, priesters en diakens van het decanaat Tielt

Met dank aan zijn huisarts, directie en personeel van woonzorgcentrum « Maria ter Ruste »

De plechtige geconcelebreerde Eucharistie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de Sint-Aldegondiskerk te Zwevezele op zaterdag 4 oktober 2014 om 10.30 uur.

De offerande dient als rouwbeklag.
De familie kan begroet worden na de dienst.

E.H. Josuë Roets is opgebaard in het funerarium Denolf, Yzerbergstraat 5 te Zwevezele en kan er elke dag begroet worden tussen 16.30 en 18.30 uur.

WEES DE OVERLEDENE IN UW GEBEDEN INDACHTIG.

Rouwadres:

■Begravenissen Denolf, Yzerbergstraat 5 - 8750 Zwevezele.

Begravenissen - Funerarium Denolf, Zwevezele, tel. 051/61.12.94

WATOU

Voormalig pastoor overleden

Josuë Roets (89), gewezen pastoor van de Sint-Bavoparochie in Watou, is overleden. Hij werd tot priester gewijd in Brugge op 3 juni 1950. Eerst werd hij benoemd tot leraar aan het Mennense Vrij Technisch Instituut (1950-1957), daarna tot medepastoor aan de Sint-Vedastusparochie in Reningelst (1957-1968) en vervolgens tot medepastoor aan de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Ruiselede (1968-1978). Vanaf 1978 was Roets pastoor van de Sint-Bavoparochie in Watou en sinds 1992 eveneens pastoor van de Sint-Jansparochie in Sint-Jan-ter-Biezen. Op 23 juli 1996 kwam hij eervol ontslag als pastoor en werd hij benoemd tot aalmoezenier van het rusthuis 'Maria ter Ruste' in Zwevezele. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Zwevezeelse Sint-Aldegondiskerk op zaterdag 4 oktober om 10.30 uur. (CDR)



DANKBARE HERINNERING AAN

EERWAARDE HEER

Josuë Roets

Priester van het bisdom Brugge

Geboren te Oostkamp op 19 juli 1925 en godvruchtig overleden te Zwevezele op vrijdag 26 september 2014, gesterkt door de ziekenzalving.

Nu hij het Huis is
uitgedragen weegt wat
hangen bleef zo zwaar;
de kalk rondom de spijkers

brokkelt op de grond.
Hij die gewicht aan onze
dagen gaf, lijkt nu
te zweven in het rond.

Elkaar de stofjes uit de ogen
sparend, erven wij dat sterven.
Nog voor de grendels schuiven,
sluiten we ons buiten.

G. Mandelink