

Delcour Eugeen Joseph

Lauwe, 18 maart 1896 - Pittem, 13 november 1975

Levensbeschrijving

10/06/1922: priesterwijding te Brugge door Mrg Waffelaert

leraar Klein Seminarie, Roeselare. 8 januari 1921 - 15 september 1926

onderpastoor Parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Gistel. 15 september 1926 - 16 oktober 1939

ontslagname wegens ziekte op 16 oktober 1939

Aalmoezenier Sint-Godelieverusthuis, Gistel. 1939 -28 juni 1943

onderpastoor Parochie Sint-Martinus, Ardoorie. 28 juni 1943 - 29 mei 1946

pastoor Parochie Sint-Jan-Baptist, Dranouter. 29 juni 1946 - 25 september 1953

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 25 september 1953 - 5 juli 1962

aalmoezenier Sint-Maartenskliniek, Kortrijk. 5 juli 1962 - 1967





**Ter gelegenheid van zijn installatie te Reningelst.
Vlnr Elodie Schier, Maurice Vandevivere, Zoe Vandevivere en Pastoor Delcour**



Heer moge dit Onbevlekt Offer dat ik reeds 50 jaar mocht opdragen en tot mijn laatste dag verlang op te dragen, overvloedige zegen schenken aan de H. Kerk, mijn Familie, mijn Medebroeders, alle Godgewijden en Oud-Parochianen. Alsook tot zielerust van mijn dierbare Ouders, Broeders, Familie, Klasgenoten, Parochianen en Vrienden.

« Gij zijt Priester in eeuwigheid ».

Psalm 109

Dank U Heer, om de schone lente mijner jeugd, toen U mij uitverkoos tot de dienst van Uw Altaar.

Dank U, om 't zonnige zomertij toen ik met volle toewijding mocht arbeiden in Uw Wijngaard.

Dank U, om 't gebronsde herfstgetij toen ik U de schamele vruchten van mijn arbeid aanbieden mocht.

Dank U, om de rustige winteravond om al Uw goedheid — in afwachting van een eeuwige lente bij U.

Gouden Priester-Jubileum

Juni 1922-1972

Eugeen Delcour p.em.



Reningelst verwelkomde feestelijk Z. E. H. Pastoor Delcour



De Kerkelijke Overheden na de overhandiging van de herderstaf aan de nieuwe Herder. Van links naar rechts bemerken wij: Z. E. H. Delputte, pastoor te Lauwe; Z. E. H. Geldof, Deken te Poperinge; Z. E. H. Pastoor Delcour; Z. E. H. Ghesquiere, pastoor te Westouter en E. H. Ghesquiere, onderpastoor te Reningelst.

Met de vriendelijkste zon die men tijdens een St-Michielszomer-tje maar kan wensen, werd Z. E. H. Delcour Zondag 11 October te Reningelst als de nieuwe Pastoor der parochie verwelkomd.

Boven de poort aan de Hemelstraat, waar Z. E. H. Delcour verwelkomd werd, stond als hartelijke verwelkoming geschreven:

*Zeer Eerwaarde Heer Pastoor
Met een stoet gaan wij U voor
En leiden U langs d'Hemelstraat
Naar uw Kerkelijke Staat.*

Het was te 14.45 u. dat Geestelijke Overheden van uit de Dekenij te Poperinge aankwamen: Z. E. H. Delcour, vergezeld door Z. E. H. Deken Geldof en zijn twee getuigen Z. E. H. Pastoor Ghesquiere uit Westouter en Z. E. H. Pastoor Delputte uit Lauwe.

Daniël Vuylsteke mocht de plichtigheid inzetten met de overhandiging van de «makke», de symbolische en mooi versierde Herderstaf.

De intrade van de nieuwe Herder in zijn parochie was als deze van een koning. Omringd van geestelijke en burgerlijke Hoogwaardigheidsbekleders sloot Z. E. Heer Delcour zich aan bij de prachtige feeststoet waarin Reningelst zijn schoon verleden en ook het heden had uitgebeeld.

Ook in opschriften aan de huizen werd herinnerd aan de heldenmoed der voorvaderen, aan de heldhaftige strijd der Boerenkrijgers:

*Om 't geloof van deze kudde te
[vrijwaren
Sterven drie priesters voor vier-
[honderd jaren
Mocht God — van geuzen en bar-
[baren
De nieuwe Herder en zijn schapen
[sparen.*

Door gans de parochie trok de feeststoet en overal juichten de bewoners hartelijk hun pastoor toe.

Rechtover de kerk was een tribune opgetimmerd vanwaar de Overheden de feeststoet in ogen-schouw namen. De heer Vandela-note, Burgemeester en de heer Jozef Six, Voorzitter van de Kerkfabriek, spraken er beurtelings

een welkomrede uit en beloofden hun steun om de taak van de nieuwe Herder te vergemakkelijken.

Nadat de stoet voorbij getrokken was begaven de Overheden zich kerkwaarts waar boven de ingang geschreven stond:

*Hier in de parochiekerk
Wacht U 't heilig priesterwerk,
Mocht g'er vele zielen oogsten.
En ze naar de Allerhoogsten
Als de «Goede Herder» leiden
Om tot kinderen Gods te wijden.*

Bij de ingang van de kerk bood Rita Logie de kerksleutels aan.

Met de Kerkelijke aanstelling, door Z.E.H. Deken Geldof ver-richt, werd het hoogtepunt en tevens het einde van deze plechtige aanstelling bereikt.

Een talrijke menigte gelovigen volgde ingetogen het plechtig gebeuren en luisterde met aandacht naar het vermanend woord van Z. E. H. Deken, die op de zware taak van de Herder en ook op de plichten der gelovigen jegens hun Herder wees. Een plechtig Lof en Te Deum besloten deze aanstelling.

Met veel luister is Z. E. H. Delcour te Reningelst verwelkomd. Welgemeend was dit onthaal en ieder inwoner der parochie wens-te, zoals in dit opschrift stond:

*Priester hoog vereerd
Door iedereen begeerd
Om hier voortaan
Aan 't hoofd te staan
Blijf Reningelstenaar
Tot uw honderd jaar*

GEMO.

Z. E. H. Delcour Pastoor te Dranouter, te Reningelst benoemd



Zijn Hoogw. Exc. Mgr. De Smedt benoemde als Pastoor te Reningelst, Z. E. H. Delcour, Pastoor te Dranouter.

Z. E. H. Delcour is geboren te Lauwe op 18 Maart 1896. Na geslaagde studiën werd hij door Mgr Waffelaert in 1922 tot de priesterstand verheven en benoemd tot le-raar aan het Klein Seminarie. In 1926 ontving hij zijn benoeming tot Onderpastoor te Gistel, alwaar hij tot in 1939 bleef. In dat jaar werd hij aalmoezenier van 't Rustoord Ste Godelieve aldaar, om in 1943 als Onderpastoor naar Ardoote te verhuizen. Drie jaar later kwam dan zijn benoeming tot Pastoor te Dranouter.

In de schaduw van zijn geliefde bergen, in de Westvlaamse Zuidkant zal hij thans in de bloeiende gemeente Reningelst zijn verder priesterambt kunnen uitoefenen.

Het wekelijk nieuws 3 oktober 1953 p7

Inhuldiging zondag 11 oktober 1953





Midden EH Delcour Eugene en rechts EH Gesquiere Victor

**PLECHTIGE INSTALLATIE
VAN Z. E. H. DELCOUR
als Pastoor te Reningelst
OP ZONDAG 11 OKTOBER**

FEESTPROGRAMMA

Te 14.30 uur: *Lusterrijke stoet.*
— Doortocht: Poperingestraat, Westouterstraat, Iepersstraat, Vlamingestraat.
— Gelegenheids toespraken op de tribune.
— Schouwing der afzonderlijke groepen door de Geestelijke en Burgerlijke Overheid.
— Hulde aan de slachtoffers van 1914-18 en 1940.

Te 17 uur: Plechtige aanstelling in de kerk.

Te 19 uur: Prachtige verlichting van de kerktoeren.

Te 20 uur: Groot vuurwerk op de plaats.

ORDE VAN DE STOET

I. - Reningelst viert.

1. Muziekmaatschappij van Westouter.
2. Brandweer.
3. Wielerved « Bergdal ».
4. Wagen van de « Bergduif ».
5. De gemeenteschool.
6. Wagen van de Chr. Werklieden.
7. B.J.B. Dranouter.
8. Muziekmaatschappij v. Dranouter.
9. Wagen van de Boerenbond (Boerenkrijg).

II. - Reningelst in het verleden.

10. Wagen van de Heerlijkheid van Reningelst, met Graaf de la Baséque, laatste leenheer van Reningelst, met zijn gemalin, erfdamen en hofjonkers (ten jare 1786).
11. Wagen van het afgebrand kasteel « De Zeven Toren » van de Heerlijkheid van Reningelst, onder de Franse Omwenteling van 1793.
12. Wagen der drie priesters-martelaars van Reningelst; Pastoor Hugesoons met zijn twee Kapelaans, in 1568, onder de Geuzentijd, ter dood gebracht.
13. De Oudstrijders (ruiters en groep).

III. - Godsdienstig Reningelst.

14. Wagen van de Kroostr. Gezinnen.
15. B.J.B. in uniform.
16. Wagen van de Boerinnengilde (H. Rita).
17. B.J.B.-reldansen.
18. Hemelwagen.
19. Ruiters met vaandel van Davidsfonds en H. Hartebond.
20. Wagen van de B.J.B. (de zaaler).
21. Z. E. H. E. Delcour, Pastoor van Reningelst.
22. Zijn getulgen, geestelijkheid en familie.
23. Kerkraad, Gemeenteraad en Diacon.

RENINGELST

Installatie.

De plechtige aanstelling van Z. E. H. Delcour tot Pastoor onzer gemeente gaat door op Zondag 11 October. Toekomstige week geven wij het programma.

Het wekelijks nieuws 3 oktober 1953 p4

Het wekelijks nieuws 10 oktober 1953 p4



vlnr: EH Delcour Eugene, EH Gesquiere Victor en EH Roets Josuë



vlnr EH Deforche Daniel, EH Leppla Norbert, Proost KVLV, EH Delcour Eugene, EH Gesquiere Victor, EH D'Heygere Odiel en EH Roets Johuë aan het oude altaar



EH Delcour Eugene en EH Gesquire Victor tijdens een huwelijksplechtigheid

Huwelijksplechtigheid van Denuwelaere Gilbert en Jacob Diane



Vlnr: Jacob Diane, Denuwelaere Gilbert, EH Delcour Eugene, EH Roets Joshuë



vlnr: Swis Leeuwerck Victor, EH Delcour Eugene, EH Roets Joshuë



Bischop Emiel Jozef De Smedt en EH Eugeen Delcour tijdens een Plechtige communie



Links EH Delcour Eugeen Midden ZEH De Smedt Emiel Jozef en Rechts EH Roets Josuë



Rechtstaand vlnr: Robert Fiey, ??, ??, Leon Clarysse, ??, René Crombez, ??, Maurice Naye

Zittend vlnr: Maurice Bafcop, EH Eugeen Delcour, Emiel Vandelanotte, Alidor Govaere, Maurice Kestelyn, EH kapelaan Victor Gesquiere



Vlnr :

ZEH Bisschop Emiel Jozef De Smedt

EH pastoor Eugeen Delcour

Hilaire Vancaeyseele voorzitter kerkfabriek

Huwelijk Herman Bafcop en Robertine Deconinck op 31 augustus 1955



**EH Hulpbisschop Georges Demol en
EH Kapelaan Victor Gesquiere**

**Georges Demol was de broer van Zoë
Demol grootmoeder van Robertine
Deconinck.**

**EH Hulpbisschop Georges Demol en
EH Eugene Delcour**





Huldiging van 2 laureaten +/- 1958

† Barmhartige God, wees mij genadig
en liefde te aanvaarden
in 't hemels Vaderhuis

UW DIENAAR-PRIESTER

Eugeen - Jozef DELCOUR

Pastoor-emeritus - Jubilaris

zoon van wijlen Heer Ludolf Delcour
en Mevrouw Romanie Lietaer.

geboren te Lauwe op 23 maart 1896,
priester gewijd te Brugge op 10 juni 1922
door Bisschop Mgr. G.J. Waffelaert.
Overleden te Pittem op 12 november 1975
gesterkt door 't H. Sacrament der zieken
en Pauselijke zegen „in articulo mortis”.

Heer ik dank U, omdat ik 53 jaren lang, Uw
Priester mocht zijn. 't Was mijn droom vanaf
mijn kinderjaren, en al die tijd was ik gelukkig
in Uw dienst.

Dank U Heer, voor het goede dat ik, met Uw
genade, mocht doen, als leraar en hulp-bewa-
ker in 't Klein-Seminarie te Roeselare - als
onderpastoor te Gistel en te Ardooie - als
pastoor te Dranouter en te Reningelst - als
aalmoezenier in St.-Maarten-Kliniek te Kortrijk
en laatst op rust te Lauwe en te Pittem.

*O God, Gij weet mijn hert,
't en bleef U nooit gedoken.
Gij weet wat ik gedacht,
gewild heb en gesproken.
Gij zijt van kindsbeen af
mijn hope en mijn bestaan,
vergeef 't, heb ik U ooit
ondankbaar iets misdaan.*

G.G.

Nogmaals dank ik mijn geliefde Ouders, voor
de kristelijke opvoeding, en samen met mijn
overleden broeders René en Urbain, verlang ik
hen terug te zien in de hemel.

Mijn beste dank aan mijn broeder Julien en
schoonzuster Esther voor hun vele goede dien-
sten. Dank ook aan mijn neven en nichten en
hun kinderen, om de grote genegenheid voor
hun Heerroom-pastoor. Ik blijf U allen indachtig
bij de Heer.

Dank aan mijn Oversten en Confraters in 't
Priesterschap, aan mijn Klasgenoten van 't
Seminarie, om hun vriendschap, de steun van
hun gebed en stichtend voorbeeld.

Dank ook aan allen die mij gesteund en ge-
holpen hebben in 't vervullen van mijn pries-
ter-taak, op alle bovengemelde plaatsen.

Bijzondere dank aan Juffrouw Gertrude
Staelens en aan de Zusters van Maria, om de
liefdevolle zorgen in mijn oude-dag.

Aan allen oud-parochianen, vrienden en ken-
nissen dank en tot wederziens in de hemel.

Heer en Mevrouw Julien Delcour-Vlieghe,
kinderen en kleinkinderen

danken U voor uw blijken van deelneming
en gebed.