

Denys René Joseph Marie

Moorsele, 20 juli 1887 - Roeselare, 20 januari 1981

Levensbeschrijving

21/12/1912: priester gewijd te Brugge

leraar Klein Seminarie, Roeselare. 11 juni 1913 - 26 februari 1920

Brancardier Belgisch leger. 1 augustus 1914

Adjunct aalmoezenier Belgisch leger. 14 oktober 1914

oorlogsinvalides

vereremerkt met het Vuurkruis 1914-1918

onderpastoor Parochie Sint-Bertinus, Poperinge. 26 februari 1920 - 18 juli 1939

geestelijk directeur Congregatie van de Zusters van Liefde, Heule. 18 juli 1939 - 30 oktober 1945

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 30 oktober 1945 - 20 augustus 1948

pastoor Parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus, Rumbeke. 20 augustus 1948 - 31 maart 1959

geestelijk directeur Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo, Rumbeke.
31 maart 1959 - 20 januari 1981





RENINGELST

Bij de benoeming van
Z. E. H. Pastoor Denys.

Met veel spijt hebben alle parochia-
ren hier vernomen dat hun herder,
Z. E. H. Denys, dezer dagen de Ge-
meente moet verlaten, geroepen in de
dienst des Heren op de grote gemeen-
te Rumbeke.

Amper een drietal jaren geleden al-
hier benoemd, had Z. E. H. Denys, door
zijn minzaam omgaan, zijn welge-
meende en wijze raadgevingen, ieders
genegenheid gewonnen. Anderzijds
verheugen zich alle Reningelstnaren
om de mooie benoeming hem door
Z. Exc. Mgr Lamiroy toegewezen en
verhopen dat hij ook te Rumbeke een
rijke oogst van de Heer zal opdoen.
Op Zondag 5 Sept. zal hij plechtig in-
gehaald worden aldaar.

Z. E. H. De Poorter, totnogtoe Pas-
toor te Moerbrugge-Oostkamp, zal
voortaan onze nieuwe Herder wezen.

Wij heten hem nu reeds welkom.
Met 12 September e.k. zal onze nieuwe
Herder alhier feestelijk worden geïn-
stalleerd.

Reningelst – St-Vedastus

Plechtige Inhuldiging

van den

Zeer Eerwaarden Heer RENÉ DENYS

als Pastoor van Reningelst

op 25 November 1945, te 13 uur.



Feestprogramma

- FEESTPROGRAMMA -

- Te 13.30 uur: **LUISTERLIJKE STOET.** — Doortocht: Poperingestraat, Westouterstraat, Ieperstraat, Vlamertingestraat.
— Gelegenheidstoespraken op de tribune.
— Schouwing der alzonderlijke groepen van den stoet door de Geestelijke en Burgerlijke Overheid.
— Hulde aan de slachtoffers van 1914-18 en 1940.
- Te 16 uur: Plechtige aanstelling in de Kerk.
Te 18.30 uur: Prachtige Verlichting van den Kerktoren.
Te 19.30 uur: Groot Vuurwerk op de plaats.

I. Reningelst viert.

1. Ruitersgroep.
2. Muziekmaatschappij Westouter.
3. Ruiters der B. J. B.
4. Brandweerkorps.
5. De Kroostrijke Gezinnen.
6. De Boerenwagen.
7. De Bolderswagen.
8. De Lustige Kaarters.
9. De Smidswagen.
10. De Beiaard speelt.
11. Tabaksfeest.
12. Wagen en groep der Christen Werklieden.
13. De School.
14. De Oudstrijders met Koningshulde.
15. Reidansen door de B. J. B.
16. Boerinnewagen.

II. Reningelst in het verleden.

17. Wagen van de Sebastiaansgilde: oude gilde, ingericht onder het beheer van Albert en Isabella in Januari 1613.

ORDE VAN DEN STOET

18. De Heerlijkheid van Reningelst.
 - A. Heer Graaf de la Basèque, laatste leenheer van Reningelst met zijn gemalin, ten jare 1786.
 - B. Zijn gevolg: Eeredamen, Jonkers, Pagen.
 - C. Het Kasteel van de Heerlijkheid van Reningelst « De Zeven Torren », dat onder de Fransche omwenteling in 1793 werd afgebrand.
19. Wagen der 3 priesters martelaars van Reningelst: verbeeldt de Pastoor Hugesoone met zijn 2 Kape-laans in 1568, onder den Geuzentijd, voor het Geloof en het H. Sacrament ter dood gebracht.

III. Godsdienstig Reningelst.

20. De Kapel van het Lindegoed.
21. Jezus stilt den storm.
22. De Kerk met patroon St-Vedastus.
23. De Vlaggen der Vereenigingen.
24. Zeer Eerw. Heer R. Denys, pastoor van Reningelst.
25. Zijn getuigen, geestelijkheid en Familie.
26. Kerkraad, Gemeente- en Dischraad.

Spreuken op de praalwagens tijdens de inhuldiging van Pastoor René Denys

**De kroostelijke huisgezinnen
De steun en hoop van 't Vaderland
Komen hier ook nu voor de pinnen
Bescherm ze met uw vaderland**

**Leve lang ons nieuwe herder
'S winters in ons schuurken
Als 't sneeuwt en vriest dat kraakt
En eenieder ervoor 't werken staakt
Draait ons molentje ongestoord
Alle granen 't zy gelijk welk soort**

**De ware bolders juichen jubelen
Wenschen EH Denys heil & geluk**

Spreuk op de boog De Hoogte

**Welkom in de naam des Heeren
Ons komt Godswet en wegen leren**







Leer eervaarde heer Pastoor

Het is voor mij een waar genoegen de Lolk te mogen
zijn om U, in naam der kerkeraad van uwe nieuwe parochie hartelyk te verwelkomen
ste wenschen U eervaarde heer Pastoor dat gij hier lange jaren in volle geluk
zoudt mogen leven.

Even wij 't nieuws vernamen van 't eervol ontslag van uwe geachtten voorganger
eervaarde heer Duquesnoy en hij, in 't stilly, zijn parochie verliet om zooals
hij het zelf zegde "zich rustig te gaan voorbereiden voor de eeuwige reis," toen
was voor iedereen de groot vraag en het hoofdthema van elk gesprek: wie
zullen we hier als nieuwe Herder mogen begroeten? groot was dan ook
de algemeene terechtheid en de opgeruimde stemming toen we vernamen dat
zijn Excellentie Monseigneur de Bisschop U eervaarde heer tot onzen pastoor
benoemde. Of de inwoners der Parochie wenschten U van dan reeds rechtzinnig
en hartelyk welkom.

U zyt hier immers geen onbekende in de steek! Door iedereen die U kennde als
oudpastoor op St. Bertinus te Gopevinge waar U lange jaren stond, hoorden
we niets dan lof over uwe priestelyk deugden en uwe onvermoeibaren yver voor het
goed. Die herinnering aan een yverigen, minzaam en mildeladigen priester
die gij daar hebt nagelaten is voor ons de zekerste waarborg dat de hoop die
uwe nieuwe parochianen in U stellen zal verwezenlyk worden.

giet iedere parochie kan a zich op rekenen dat hun zeer eervaarde heer Pastoor zoo
vertrouwd is met het volk en zoo door en door den aard de zeden het karakter en
de levenswijze van dit volk kent. Zyt U immers niet gecharmeerd den oorlog
18 - 18 de gelykelyk aalmoegenier geweest? ja, zelfs sommige van uwe oud-
soldaten werden nu uwe parochianen.

Daar in het nypende dierigend gewaar zooals in een slag van Nieuwpoort
leert men best een volk in zijn ruwe werkelijheid kennen.

Van die menschen kennis zult u gebruik maken om de u thans toevertrouwde
parochy met wijs beleid te besturen. U kent de kunst om door uwe priestertelghe
deugden het hart van iedereen te raken omze aldus tuing of schikter
tot het doel van hun leven te brengen.

De inwoners van Penningelst zijn van ~~voor~~ ^{voor} oude tijden innig verkleefd
geueet aan hun geestelyk overheid. Deze gemeente begint nog veel en diepe
godsdienstigen goet dat ze haar priesters liefly en eerbied betragt. De
genegenheid die ze gedruent by St. Jansen aan uwe geinden verougner
taidragen brengen ze volgaue op u over.

De kerkraad zal het steeds als een eeuvelly en aongenome plicht aanzien samen
met u te mogen werken voor het algemeen geestelyk welzijn der Parochy
Noymools, eeuvelly Heer Pastoor, hertelyke welkom, leef lang met allen
ons, leef gelukkig omringd van de algemeene achting en algemeene
liefly

verwelkomingswoord voorgelezen tijdens de plechtige eucharistieviering voor de aanstelling
van EH Denys René door Jozef Six lid van de kerkraad

