

Callens André Emiel Joseph Alberic

Desselgem, 16 november 1900 - Esen, 12 oktober 1959

Levensbeschrijving

18/12/1926: priesterwijding te Brugge door bisschop Waffelaert

leraar Sint-Vincentiuscollege, Ieper. 15 september 1926 - 28 februari 1936

onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 28 februari 1936 - 13 augustus 1949

pastoor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Voormezele. 13 augustus 1949 - 6 augustus 1958

pastoor Parochie Sint-Petrus, Esen. 6 augustus 1958 - 12 oktober 1959

Er als pastoor overleden.

Uitvaart in de Sint-Pieterskerk te Esen op zaterdag 17 oktober 1959 om 11 uur.



EH René Denys en EH Andreas Callens



EH Andreas Callens en EH Octaaf Depoorter



Vlnr zittend : EH Andreas Callens, Silvère Verdonck, Eduard Huys en Jules Carbon
 Staand : Joseph Desmyter

14 • blad
 Verzendingen
 119

Ten jare negentienhonderd, den zestienden der maand November ;
 ten een ure voormiddag , voor Ons Henri Vanhoutte, Burger-
meester ambtenaar van den burgerlijken stand
 der gemeente Desselghem provincie West-Vlaanderen, is verschenen
Callens Charles Louis Aloise Alberic, gemeenteschreftaris
oud negen en heimty jaren, geboren en wonende te Desselghem
 die ons vertoond heeft een kind van het mannelyk geslacht, geboren in deze gemeente,
 den vijftienden November ten tien ure zavonds , van
 het en van Vanderplancke Julie Octavie Euphrasie
 zyne vrouw, huishoudster, oud vier en twintig jaren, geboren en
 wonende te Desselghem en waaraan het verklard heeft
 te willen geven, de voornamen van Andri Emiel
Joseph Alberic

Welke aangifte en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Honore Vanderplan-
cke oud vijfen twintig jaren, landbouwer
 van beroep, woonachtig te Desselghem , en van Jules Watton
 oud drie en veertig jaren, landelaar van beroep,
 woonachtig te Desselghem (tes) Waerelghem

En na voorlezing aan den aangever en de getuigen, hebben wij onmiddellijk met hen geteekend.
 Waarvan crystond akte

Alb. Callens J. Watton H. Vanhoutte
H. Vanderplancke

GEBOORTE-AKTE
 N^o 79
 Aanteekeningen

Geboortacte 16 november 1900

Eeuwige herdenking van Doopsel en Heilige Communie van Lutske Wiegman

Lutske Wiegman was een 12 jarig meisje uit Antwerpen die vluchtte naar Reningelst in WOII +/- 1945. Ze logeerde bij EH Andreas Callens en zijn dienstmeid Zulma.

Op 31 maart 1945 werd Lutske gedoopt te Reningelst en de dag erna op 1 april 1945 deed ze hier haar plechtige communie.

Na de oorlog vertrok Lutske naar Nederland.



Vlnr : EH Andreas Callens, meester Victor Hondeghem, Lutske Wiegman en Zulma ?



2 bijna identiek foto's let op het meisje in het deurgat



EH Callens Andreas als proost van de BJB (Boerinnen Jeugd Bond)

onder Vlnr:

Josefine Bruneel, Agnes Lemiegere, EH Callens Andreas, Agnes Spenninck, ? D'hond, Angèle Lefebvre

Midden Vlnr:

**Jeanne D'hondt, ? D'Hondt, Jeanne Debaene, Alice Descamps, Yvonne CarbonGeorgette
Poissonnier, Antoinette Bonduelle, Maria Verhille**

Boven vlnr :

**Angèle Fiey, Germaine Depuidt, Monique Leicher, Paula Houwen, Marcella Vangheluwe, Agnes
Lagache, Marie Claerebout, Henriette Lagache, Agnes Vuylstekker, Andrea verdonck**



EH Callens Andreas als proost van de BJB (Boerinnen Jeugd Bond)



Rechts : EH Andreas Callens tijdens de aanstelling van EH Octaaf Depoorter op 12 september 1948



Aanstelling EH Andreas Callens als pastoor te Voormezele op 13 augustus 1949

Vader, verheerlijkt heb ik U op aarde : het werk heb ik volbracht dat Gij mij te doen gaf. (Jo. xvii, 4)



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van
Z. E. H. ANDRÉ CALLENS

PASTOOR TE ESEN

geboren te Desselgem	16 november 1900
priester gewijd te Brugge	18 december 1926
directeur te Ieper	15 september 1926
onderpastoor te Reninghelst	28 februari 1936
pastoor te Voormezele	13 augustus 1949
pastoor te Eesen	6 augustus 1958

zeer godvruchtig overleden te Eesen 12 oktober 1959,
voorzien van de troostmiddelen der H. Kerk.

Welke bedrijvigheid in het leven van deze priester als directeur, als onderpastoor, als pastoor. Zijn werk heeft hij immer goed gedaan : de missen, de biechten, de scholen, de congregatiën, de H. Hartbond, de processieën, alles draagt het getuigenis van S. Paulus : "Voor allen ben ik alles geworden, om door alle middelen velen te redden." (I Cor. ix. 22) "Ja zijn werken volgen hem."

Zijn rusteloze bedrijvigheid, in dienst van Kristus, is voor hem steeds geweest een dringende plicht van liefde voor de hem toevertrouwde zielen. Stipt heeft hij die uitgevoerd. De woorden van de profeet "De ijver voor uw huis verteerde mij" heeft hij tot zijn priesterleuze genomen en zeker goed beleefd.

Nimmer dacht hij aan zich zelf en met liefdevolle toewijding en onbèatplichtigheid heeft hij de belangen behartigd van anderen. Hoevelen zijn bij hem gaan aankloppen en hebben beroep gedaan op zijn goed hart? Zij vonden immer bij hem raad, steun of aanmoediging. Hij was de apostel van de caritas, de gegeerde vriend van allen. Nooit werd hem te veel gevraagd en moedeloosheid bestond voor hem niet.



Toen het uur van de beproeving kwam, heeft hij met de eenvoud en de edelmoedigheid die hem eigen waren in kristelijke deemoed het offer aanvaard van zijn gedwongen inaktiviteit en lichamelijke lijden. Hier wou hij toch het woord van Kristus volbrengen : "Niemand heeft groter liefde voor zijn vriend dan hij die zijn leven er voor geeft." Dat wilde hij nog doen voor de hem nieuw toevertrouwde parochie.

Duurbare broeders, zusters en bloedverwanten, herinnert u mijn diepe genegenheid. Zij blijft de zelfde hier boven en we zien elkander terug voor eeuwig. Gij mijn broeders en familieleden, priesters en kloosterlingen, gedenkt mij aan het altaar en in uw gebeden.

Vrienden klasgenoten, vele jaren hebben wij samen doorgebracht in vreugde en in zorgen. Ik verlaat u, maar we zien elkander terug bij de goddelijke Vriend.

Mijn duurzame dienstboden, engelen van offervaardigheid, we hebben samen gedragen zorg en lijden. U kan ik niet naar waarde bedanken, maar ik zorg er voor dat we eens samen mogen delen de vreugde van de hemel.

Mijn duurzame parochianen van nu en vroeger, ik heb alles voor u gedaan. Ik wilde u dichter bij de goede God brengen, in zijn huis, in de kerk. Nu doe ik het in de hemel en wacht u allen ginder op.

H. Maria, Koningin der priesters. (300 d.)

Heer en Vrouw Alfred VANDEMOORTELE-CALLENS,
Mevrouw Marcel CALLENS-LEROY,
Heer en Vrouw Valeer CALLENS-SERRUYS,
Heer en Vrouw René MEULEBROUCK-CALLENS,
Eerw. Pater Philippus van de H. Drievuldigheid, Ong.
Karmeliet (Michel CALLENS),
Broeder Simon, Augustijn (Willem CALLENS),
Eerw. Pater Hubert CALLENS, Jezufiet, Djuma, Kongo,
Heer en Vrouw Joseph PLOVIER-CALLENS,
De familiën CALLENS & VAN DER PLANCKE,
danken innig om uw gebeden en blijken van deelneming.

DRUKW. A. POLLET, ESEN

