

Devloo Paul Jozef Karel Corneel

Veurne, 10 juni 1911 - Kortrijk, 9 november 1970

Levensbeschrijving

15/06/1935: priester gewijd te Brugge

coadjutor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 16 juli 1935 - 13 februari 1936

coadjutor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Nieuwpoort. 13 februari 1936 - 31 maart 1936

onderpastoor Parochie Sint-Arnoldus, Tiegem. 31 maart 1936 - 28 juli 1939

onderpastoor Parochie Sint-Andries en Sint-Anna, Sint-Andries. 28 juli 1939 - 27 maart 1944

onderpastoor Parochie Sint-Jacob-de-Meerdere, Lichtervelde. 27 maart 1944 - 1 mei 1957

pastoor Parochie Sint-Jan Onthoofding, Eggewaartskapelle. 1 mei 1957 - 11 september 1964

pastoor Parochie Sint-Dionysius, Geluwe. 11 september 1964 - 14 februari 1969

pastoor Parochie Sint-Audomarus, Alveringem. 14 februari 1969 - 9 november 1970

†

De Heer schenke Zijn vreugde, en Zijn vrede
aan zijn priester

PAUL DE VLOO

geboren te Veurne, 10 juni 1911 ;
tot priester gewijd 15 juni 1935 ;
medepastoor te Tiegem 31 maart 1936
medepastoor te St.-Andries 28 juli 1939
medepastoor te Lichtervelde 27 maart 1944
pastoor te Eggewaartskapelle 1 mei 1957
pastoor te Geluwe 11 september 1964
pastoor te Alveringem 14 februari 1969
godvruchtig ontslapen te Kortrijk 8 november 1970,
gesterkt door de ziekenzalving.

Een rijk priesterleven is naar menselijke berekening te vroeg afgesloten. Wij verliezen 'n priester naar 't hart van de Heer. Een hoge opvatting van zijn priester-zijn, een groot geloof, opvallend gezond verstand en wijs oordeel, ontombare werkkraft, nooit falende dienstbaarheid en grootmoedige milddadigheid : al deze gaven harmonieerden met elkaar en vormden samen in hem : én de ware man van God én de wijze, evenwichtige in-goede mens, zoals de gelovigen hun parochiepriester wensen.

Pastoor De Vloo kon eenvoudig met de kinderen omgaan ; de jeugd vond in hem de begrijpende, bezielende en vaste leider ; hij was door de geringe man bemind om zijn warme genegenheid en zijn altijd bereide hulpvaardigheid. Op de verscheidene parochies waar hij gestaan heeft, ontdekten men onmiddellijk in hem de biddende diepvrome priester, die van uit zijn geloof durvend aanpakte al wat hij met zijn persoonlijke heldere kijk te doen zag, en dit met 'n taal doorzettingsvermogen wist te verwezenlijken.

Hij was werkelijk de « trouwe en wijze dienaar » uit het evangelie, 'n priester die zich zelf niet spaarde en zijn veelzijdige menselijke gaven vol-

ledig ten dienste stelde van zijn volk. « Niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en... zijn leven te geven ». Want ook het kruis zou hem naar 't beeld van zijn goddelijke Meester boelseren. Te Geluwe velde hem 'n verraderlijke ziekte. Velen hadden geen hoop meer en vreesden het ergste. Doch zijn sterk geloof, zijn betrouwen op Maria en zijn moedige levenswij haalden het. Al was het nu met verminderde krachten, hij zou verder nog alles geven wat hij kon, tot het uiterste, tot hij, zoals de Heer,... eraan ten onderging. Moge hij nu ook, samen met de Heer, eeuwig paasfeest vieren.

Dierbare familie, u weet hoe ik u allen genegen was en meevoelde met het wel en het wee van uw gezin ; ik dank u om alles wat ook gij voor mij betekend hebt. Vooral voor u Roger, mij dubbel dierbaar als broer en priester, dank ik de Heer : ik leefde mee met uw missionarisleven en mocht u de laatste weken bij mij hebben, zo zorgend bij mijn ziekte en sterven. Deze broederbanden worden niet verbroken, maar worden nog sterker over de dood heen.

Dank aan mijn goede, trouwe en bezorgde huishoudster Gerarda, inzonder Eerwaarde Zuster Agnès en aan alle verpleegsters die mij met zoveel toewijding hebben bijgestaan in de kliniek.

Dierbare confraters-klassgenoten en alle vrienden-priesters, gedenkt mij veelvuldig aan het altaar des Heren.

En gij, mijn geliefde parochianen, vergeet uw priester niet die alles voor u wou zijn. Bemint elkander, blijft trouw aan Christus en zijn Kerk en de vrede van God zij met u allen.

Eerw. Pater Roger De Vloo,

De Heer Apotheker en Mevrouw René De Vloo - Colpaert en kinderen,

Mevrouw Albert De Vloo - Ameloot en kinderen,

De families De Vloo, Vandevelde en Feys

danken U voor uw gebeden en
blijken van kristelijke deelneming.

