

Hanssens Alidorus Eligius Petrus Fredericus

Harelbeke, 30 november 1884 - Aartrijke, 25 mei 1936

Levensbeschrijving

21/05/1910: priester gewijd

coadjutor Parochie Sint-Rochus, Kortrijk. 10 juni 1910 - 7 juli 1914

coadjutor Parochie Sint-Amandus, Meulebeke. 7 juli 1914 - 5 september 1919

onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 5 september 1919 - 25 februari 1936



De Poperingenaar, 14 september 1919, p.2



De Poperinghenaar, 31 mei 1936, p.4

Wie Priester wordt, blijft het voor eeuwig, de dood van den Priester is het laatste offer dat hij op de wereld brengt, doch in den Hemel offert hij nog met den Hoogepriester Kristus, immer voortlevende om voor ons ten beste te spreken.

† **BIDT VOOR DE ZIELELAVENIS VAN Eerw. Heer Alidor HANSSENS**

geboren te Harelbeke, den 30 November 1884; Priester gewijd den 21 Mei 1910; opvolgenlijk Hulp priester te Kortrijk op St Rochus, te Meulebeke, te Winkel-Sint-Elooi en gedurende 17 jaar onderpastoor te Reninghelst, godvruchtig overleden te Aertrycke den 25 Mei 1936.

Met al den aandrang zijner ziel en de edelmoedigheid van zijn Priesterhart trad hij in den dienst van zijn volk - gaf troost aan de hopeloozen, hulp aan de noodlijdende - hij deelde zijn brood met de hongerigen en hij wist door zijn stoffelijke hulp de ziel te bereiken - hij vergat zichzelf om anderen te helpen, de woorden indachtig: indien gij barmhartigheid wilt verwerven, doe dan barmhartigheid. (Hugo a Sancto Victore).

Dagen van vreugde heeft hij beleefd, maar dagen van zware beproeving heeft hij ook gekend. Want omdat zijn ziel aan God aangenaam was, daarom ook is de Heer hem komen bezoeken met kwellingen en ziekte. Zijn ziel werd er gelouterd als goud in de smeltkroes, tot ze zich heelemaal gaf aan de zuiverende werking der genade - hij kloeg niet maar onthechte zich van al het aardsche om te verlangen naar den Hemel.

Dierbare broeders en zusters, neven en nichten, ik dank U voor uwe genegenheid, dat de Heer U zegene; bloedverwanten en vrienden, Eerwaarde Zusters, die zoo goed bezorgd waart voor mij, bidt voor mij; beminde medebroeders in het Priesterschap, weest mij indachtig in het H. Misoffer.

LATEN WE BIDDEN.

O God, die onder de apostolische Priesters, uwen dienaar Alidor, met de priesterlijke waardigheid bekleed hebt, geef, bidden wij U, dat hij in eeuwigheid hun gezelschap moge deelen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

Drukk. M. Willems-Claeys, Izegemstr., 34, Lendeledede



Druk M. Willems, Lendeledede 2530

O goede en allerzoetste Jezus, zie ik buig mijne knieën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en smeeek U met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij U gewaardigt in mijn hart te drukken levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelfven overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profet David reeds in uwen mond plaatste over U zelfven, o goede Jezus: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. (Volle Aflaat.)