

Duquesnoy Alfonsus Ludovicus Joseph Maria

Menen, 2 januari 1855 - Moorslede, 21 februari 1946

Levensbeschrijving

15/06/1878: priester gewijd te Brugge

leraar Sint-Jozefscollege, Moeskroen. 15 december 1878 - 15 september 1881

leraar Onze-Lieve-Vrouwecollege, Oostende. 15 september 1881 - 5 april 1883

coadjutor Parochie Sint-Vedastus, Zerkegem. 5 april 1883 - 20 mei 1883

coadjutor Parochie Sint-Andreas, Aartrijke. 20 mei 1883 - 19 december 1883

onderpastoor Parochie Sint-Jan, Poperinge. 19 december 1883 - 26 juni 1901

pastoor Parochie Sint-Pieter, Brugge. 26 juni 1901 - 23 december 1908

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 23 december 1908 - 10 oktober 1945



Nieuwsblad van Yperen , 02 januari 1909, p.2



Biechtblaadjes 1944 - 1945





De Inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St-Vedastus parochie te Reningelst

In haar schoolschrift van 1908-1909 beschreef Gabrielle Verhaeghe (tante van Herman Houwen), in een opstel de stoet en de sfeer rond de inhuldiging.

Op lovende slotbeschouwing na, volgt hier geheel de keurige beschrijving.

“Donderdag laatst was het volop feest en geestdrift in Reninghelst! Men vierde er de plechtige inhuldiging van den eerw. Heer Duquesnoy als herder der parochie.

Alhoewel het gure jaargetijde onaangenaam weder deed voorzien, toch, reeds veertien dagen voordien, was men druk bezig met de voorbereidselen tot het feest. Geene moeite, geene kosten werden er gespaard om eenen prachtigen stoet te vormen, om huizen en straten te versieren.

Eilaas! Alles voorspelde slecht weder en de storm van de woensdagnacht joeg de vrees in aller harten. De woensdag morgen scheen de lucht nog overtrokken met duistere wolken; gelukkig rond 8 uren helderde het weder op en de hoop vervulde nogmaals het hert.

Lustig en dapper stelde eenieder zich aan 't versieren. Welhaast waren de straten herschapen in groene dreven; vlaggen en wimpels wapperden ten alle kanten; poorten en huizen droegen schone welsprekende opschriften tusschen bloemen en groen.

't Was een gewoel en gewemel zonder einde; eenieder sloeg hand aan 't werk om de laatste voorbereidselen voor het feest gereed te maken; kinderen en mannen die iets in de stoet verbeelden, snelden naar de schoollokalen om hunne feestkledij aan te trekken. De straten waren reeds propensvol bezet door eene ontelbare menigte nieuwsgierigen. Van alle kanten toegestroomd toen om 10 ¼ ure de stoet zich in beweging stelde om de aankomst van den eerw. Herder af te wachten aan het huis van Mr. den Burgemeester.

Om 10 ½ ure deden de klokken hunne feestakkoorden weergalmen; 't was het teeken der ontvangst. De eerw. Heer Duquesnoy, Mr. de deken en de twee eerw. heer getuigen stapten af, onder het daverend handgeklap van honderden aanschouwers en de blijde toonen van 't muziek der weezenschool van Yper.

Na verwelkomd geweest te zijn door den Heer Burgemeester, in naam der gemeente-, kerk- en disraad, werd de nieuwe herder, door eene onzer gezellinnen den herdersstaf aangeboden en aanstonds hieven de schoolmeisjes het plechtige Hosannalied aan hetwelk eenen diepen indruk op de aanwezigen miek.

Thans begint de optocht des plechtigen stoets in de volgende orde.

Het Pompierskorps – Het Muziek

A. Geschiedkundige deel (De beroemdste pastors van Reninghelst)

- I. **Pastor Van Alstein:** die binst de de Fransche Revolutie twee maal moest wegvluchten, en onderweg naar Yper in de handen van de Franchen viel. Voor hem dragen misdienaars gewijde voorwerpen, binst den beloken tijd gebruikt door Engelbertus Camerlynck, monnik der abdij van Oudenburg, om in het verborgen mis te lezen en de H. Sacramenten toe te dienen.
- II. **Pelgrimstocht van Petrus De Heuvele** en den Heer van Reninghelst en Clytte met de vier schepenen. Jaarlijks deden zij processiewijs die bedevaart naar St. Antonius te Belle, tot welvaren der parochie. Later in 1638 wierd Pastor de Heuvele tot Abt benoemd bij de vermaarde Abdij van Loo, in welke hoedanigheid hij hier verbeeld wordt. Vier lijfknapen dragen voorop de wapenschilden der oude heerlijkheden van Reninghelst, namentlijk van: ***Heer Odo en Heer Lambrecht van Reninghelst, Heer Ridder Ghislenus Buldeel, Heer graaf de la Basèque, laatste leenheer van Reninghelst.***
- III. **Wagen der 3 Priesters Martelaars van Reninghelst,** verbeeldende den Pastor Hugesoone met zijne twee Kapelaans, in 1568 binst den Geuzentijd, voor het Geloof en het H. Sacrament ter dood gebracht.

B. Godsdienstige deel

- I. Pijkeman – Kruis – Choralen
- II. Groep van H. Rozenkrans
- III. Groep der H. Barbara
- IV. Groep O.L.Vrouw onbevlekt
- V. Groep van kinders zingende de Welkomgroet aan hunnen herder
- VI. Groep van herderinnen
- VII. Zeer Eerw. H. Deken – E.H. Pastor en Gestelijkheid, kerk-, Gemeent- en Dischraad.

De stoet trok alzoo door de bijzonderste straten en, in de kerk gekomen, die prachtig versierd was, werden er de gewone ceremoniën bijgewoond door een talrijke menigte parochianen en vreemdelingen. De eerw. Deken beklom dan den predikstoel, stelde ons den nieuwen Herder voor en, in treffelijke aanspraak haalde de plichten aan van eenen Herder ten opzichte zijner parochianen. Vervolgens werd het 'Te Deum' plechtig aangeheven en na den zegen mey het H. Sacrament ontvangen te hebben, geleidde de menigte hunnen goeden Herder tot aan het klooster.

Door de speurzin van onze heemkundige vriend Henri Vandenberghe werden van die inhuldiging ook de opschriften aan de versierde huizen gevonden in een ander schoolschrift, waar ze door Julie Leeuwerck op de blanco bladzijden werden opgetekend. Die opschriften staan genoteerd in haar schrift van 1905, tussen overgeschreven liederen met veel coupletten, (want volgens mijn tante zong Julie graag)

Er werd vastgesteld dat Julie Leeuwerck de opschriften per straat heeft opgetekend, en daarom worden vooraf de huidige straatnamen vermeld. De volgorde van haar notities wordt behouden.

Eerst krijgt u de naam van de inwoner die zij noteerde ernaast de juiste naam ervan, meestal met beroep, en tussen haakjes de naam van de huidige bewoner. Daaronder volgt de tekst van het opschrift.

Baljuwstraat

Theophiel Hennebel, Boerenwerkan, (nu Roger Ozeel)

“Uwe schapen wenschen u welgezind d’heer Duquesnoy leve land te vree”

Laconte = Jules Laconte, herbergier, (nu Julien Jacob)

***“Lieve Herder, welkom.
Klinkt het overal
Zoo op d’hoogte als in het dal
Bij uwe trouwe schapen al”***

(d’hoogte verwijst naar de wijk de hoogte waar Jules Laconte woonde)

Op de Hoogte stond waarschijnlijk een poort, zoals dat ook later nog in 1945 en 1948 het geval was bij andere inhuldigingen van pastoors/

Poort

***“Alle Reninghelstenaren wenschen hier hunnen
eerweerden Herder Duquesnoy veel waar geluk”***

Dit is een chronogram. Daarbij moet ieder woord minstens één van de volgende letters bevatten, waaraan de waarde van de romeinse cijfers worden toegekend:

i of j = 1	l = 50
ij of y = 2	c = 100
u of v = 5	d = 500
x of w = 10	m = 1000

50+50+1+50+10+100+1+5+10+500+500+500+5+5+2+5+50+10+50+5 = **1909**

Het aangehaalde chronogram is juist, want het totaal van de onderlijnde letters is 1909, het jaar van dit feest.

Filomena Dequupere = **Philomena Bryon**, weduwe van de kuiper Benjamin Baelen (nu Bart de Brabandere)

***“Goede Herder wees gegroet
Die alhier uw intrede doet
Het staat niet te lezen in boeken
Maar kom mij welhaast bezoeken
En gij zult het niet beklagen
Wij zijn nog in de nieuwjaarsdagen”***

Sinechales = **René Senechal** (nu Daniël Denuwelaere)

***“Welkom Herder brave man
Senechal de veekoopman
Siert zijn huis zoo goed hij kan
En wensch u als gebuur
Veel geluk in 't zielbestuur”***

Marquis = **Jules Marquis**, Stoommaker en herbergier (nu Andre Vandromme)

***“Er woont hier Heer Pastoor een smid
Van lijve zwart, van ziele wit
Wij maken slot en sloters van
Hetgeen op aarde sluiten kan
Maar gij heer voor ons allemaal
Maakt sloters voor de hemelzaal”***

Fideel Verhaeghe = **Fidelis Verhaeghe**, slachter en herbergier (nu Alice Desmulie)

***“Achtbare Herder
Sta, sta, en ga niet verder
Want wij komen, met blij gemoed,
U wenschen onzen eersten groet
Wees welgekomen goede herder
En voor uw vlees en ga niet verder
Soms lastig is uw werk
Dus hout u kloek en sterk
Hebt gij iets van mijn huis van doen
't zij 's morgens, 's avonds of 'snoens,
Sigaren, tabak, bier of wijn
't zal al te uwen dienste zijn.”***

Burgemeester Six = **Gustave Six**, fabrikant van pannen, koopman in sterke dranken en landbouwer (nu Urbain Six)

***“Proficiat A**ch**t**ba**re Herder
Mocht g**ij** Reninghelst tal**rij**ke ja**ren** best**ier**en”***

1+100+1+100+500+1000+100+2+1+50+50+2+1+1 = **1909** (Opnieuw een Chronogram dat klopt)

Jules Verhaeghe = **Julien Verhaeghe**, herbergier en vleessnijder (nu Martha Desmedt)

***“Gelukkige Herder welgemoed,
bieden wij u, welkomgroet.”***

Jules Carton (nu Jozef Belprez)

***“k Ben schilder, behanger en winkelier
Mijn werk is fijn, mijn prijs niet dier
En ik en 't wijf wij wenschen u hier
Een lang en vreugdevol bestier.”***

In de 2^{de} regel werd het woord “niet” door Julie Leeuwerck vergeten, wat op de nieuwe zuinige pastoor zeker een slechte indruk zou hebben gemaakt hebben, en dat was tochniet de bedoeling van Jules Carton.

Silvie Verschaeve, rentenierster (nu Maria Vercruysse)

***“ Wel gekomen, wel gebleven
Veel geluk en troostvol leven
En 't is de blijde nieuwjaarsgroet
Die men hier den Herder doet.”***

François Steen, rentenier (Laatst Elie Gantois-Declerck)

***“Veel geluk en zegen
Troost op al uwe wegen
't Is hetgeen dees menschen
U van herte wenschen.”***

Donia Vanhove = **Idonia Doise**, weduwe van Petrus Vanhove (nu Firmin Louchaert)

***“Welkom mocht g**ij** lange ja**ren**
Al uwe schapen rond u scharen
En geleiden bij de hand
Naar 't hemelsche Vaderland.”***

Eduard Patou, Bakker, (nu Noël Kesteloot)

***“Wij gaan naar de Clijte om Blasius te dienen
En Komen van pas om den paster te zien
Bakkerinne onze honger is groot
Geef ons rap een fransbrood”***

Weduwe Baelen = **Pauline Verhaeghe**, weduwe van Cyriel Baelen (nu Georges Desmedt)

***“’t Mag koffie of wel suiker zijn
Zout of peper, mostaard of azijn
Of andere lekkere winkelwaren
Gij zult de pastoor binst de jaeren
Dat gij hier lang gelukkig leeft
Verkrijgen al wat d’ hemel geeft
Aan waarlijk redelijke prijzen
Om u wel en wensch te spijzen.”***

Marie Dauchy, weduwe van René Haeyaert (nu André Meeuw)

***“Mochte God, Nog lange jaren
U als herder hier bewaren.”***

Charles Louis Capoen, timmerman (nu Camiel Minne)

***“O goede God
Bescherm uwen dienaar
En schenk hem heil en zegen.”***

Charles Brion, kuiper (nu Andre Gouwy)

***“Mijnheer Pastor welkom, ik kuiper
Maak kuipen waarin een peerd kan kruipen
’k Maak er ook van minder fatsoen
En g’hebt er ook soms wel kuipen van doen.”***

Thomas = Theophile Thomas, hoofdonderwijzer, Gery Degruyter)

***“Eerwaarde Herder Duquesnoy wij wenschen u
Hier in Reninghelst lange heilvolle jaren”***

10+500+500+500+5+5+2+10+2+10+100+5+1+1+1+50+50+1+50+5+50+50+1 = **1909**

(Opnieuw een Chronogram dat klopt)

Wetkamer = Gemeentehuis

***“De burgerlijke overheid wenscht u hier
in Reninghelst dan nieuwen herder heilvolle jaren”***

500+5+50+2+5+1+500+10+100+5+1+1+1+50+500+1+5+10+500+1+50+5+50+50+1 = **2404**

Waarschijnlijk werd dit chronogram ergens verkeerd overgeschreven, want de uitkomst is 2004 en niet 1909. Het kan best dat het woord “hun” diende te staan in de plaats van “dan” dan klopt de chronogram wel.

Julien Camerlynck, “café het oud Gemeentehuis” herbergier (nu Roger Vangheluwe)

***“Wie zal nu de herderstaf komen dragen
Zoo hoorde men dagelijks vragen
En ook de telefoon vroeg 't woord: 't was in 't latijn
En zei: Mijnheer Duquesnoy zal uw pastor zijn
De blijde mare liep weldra van mond tot mond
En nu wachten wij op dezen plechtigen stond
Het hart vol vreugde met zoet geklank en blij gezang
En ieder stemme juicht: Welkom leve lang.”***

In deze herberg was de publieke telefoon

Notaris = **Elie-Frederic Vancayzeele**, notaris (nu 3 huizen: Georges Barbry, Julien Carton en Herman Carton)

***“Mocht hier herder in dit oord
Door uw recht en heilig woord
Iedereen zijnen weg begaan
Zuiver van geweten staan
Om na 's levens korten strijd
Te bezitten voor altijd
Eindeloos heil in Godes huis.
Duc nos quo tendimus.”***

De laatste zin is een vers uit “Panis Angelicus” of “Brood der engelen” en betekent: waarheen we willen gaan.

Adile = **Adèle Lucien**, Samen met haar zusters **Marie-Louise** en **Emerence** (nu Pastoorstraat n°1)

“Evangelische menschenvriend nu wensen wij u ware rust”

5+50+1+100+1000+100+5+1+500+5+10+100+10+2+5+10+5 = **1909**

“Voorwaar uwe herderlijke voorbeelden zullen hier ware liefde verschaffen”

5+10+5+10+500+50+2+5+50+500+5+50+50+1+10+50+1+500+5+100 = 1909

In plaats van “**ware**” had Julie Leeuwerck telkens “**waarde**” geschreven, wat hier in beide verzen niet zou kloppen, daarenboven zouden beide chronogrammen een verkeerde uitkomst geven hebben.

Camiel Delbeke = **Camille Delbeke** (nu Gerard Debrabandere)

***“Leve M. Duquesnoy
Een pastoor lijk den dezen
Hij mag er wezen
Een pastoor rap en fijn
Hij mag er zijn”***

Reningelstplein

Julie Derijcke = **Julie Derycke** , weduwe Demarez (nu Filip Sedeyn + nieuwe vitrine van Paul Truant)

***“Wij wenschen geluk en zegen
Op 't veld dat gij bewerken moet
Beploeg 't in zonneschijn en regen
Brengt schoone vrucht in overvloed”***

Camiel Maes = **Camiel Butein**, bakker en winkelier gehuwd met Prudence Maes (nu Paul Truant)

***“Al die vandaag den Herder niet loven
Die steek ik in de oven
En branden dat het kraakt
Wie de eer van onzen pastoor raakt”***

De in Reningelst bekende bakkersfamilie Versavel woonde daar tot 1 oktober 1908, en was nog maar een paar maanden ervoor verhuisd naar de Ouderdom.

Charles Durein, handelaar (nu Florent en Herman Bafcop)

***“klein en groot en arm en rijk
Eensgezind en hand in hand
Groeten in een liefdeblijk
's Heeren waarden afgezant”***

Cyriel Breine = **Cyriel Breyne**, schoenmaker en herbergier in café "Au Canon d'Or". Dit was een café naast café "St. Joris", deze café is verdwenen door de verbreding van de Heuvellandseweg.

***"De schoenmaker baas van 't Canon
Wenscht zijnen nieuwen pastoor welkom
Wilt gij mijn heer een paar goê schoen
Om op de parochie uwen toer te doen
'k Zal er op de leeste slaan
Waarmee gij door het slijk kunt gaan
Want Reninghelst is uitgestrekt en groot
Herder laat zijn schapen niet in nood"***

Charles Lemahieu, fietsenmaker en herbergier (nu Esther Delanghe)

***"Velos maken eraan smeden
Is mijn dagelijksche bezigheid
Maar om te vieren den dan van heden
Heb ik dit werk vaarwel gezeid."***

Nestor Six, Brouwer (nu Xander Tant)

"Zij welkom in Reninghelst, lieve herder, leef gelukkig in uwe nieuwe parochie"

2+10+50+1000+1+1+50+50+1+5+500+50+50+5+1+1+5+10+1+5+10+100+1 = 1909

"Wij wenschen allen (den) eerweerden herder Duquesnoy 't leven vol geluk."

10+2+10+100+50+50+10+500+500+500+5+5+2+50+5+5+50+50+5 = 1909

In de 2^{de} chronogram staat een d te veel waardoor de chronogram uitkomt op 2409.
Waarschijnlijk schreef Julie Leeuwerck het woordje "den" ten onrechte op.

Zevekotestraat

Moreau = **Henri Moreau**, bakker (nu Frans Gekiere)

***"Mochtet gij door blijde dagen
Lang den naam van den Pastoor dragen
Vol van vrede, vrij van druk
Voor uw heil en voor ons geluk"***

Gerard = **Gerard Nyst**, herbergier (nu Willy Deraedt)

***"Mochten we binst vele en lange jaren
Lieve Herder, u in welvaart en geluk bewaren."***

Vermeersch = **Charles vermeersch** (nu Origène Camerlynck)

***“Welkom man van god gezonden
Om zijn woord on te verkonden
Staat ons bij in nood en druk
Deel ons lijden en geluk.*”**

Gesquière = **Henri Gesquière** (nu Jozef Huyghe)

***“Terwijl bloemen en banieren
Deze schoone feest versieren
Zeggen wij met blij gemoed
Herder welkom wees gegroet.”*”**

Kosters = **Cyriel d’Hond**, koster (nu Joël Bossaert)

***“Welkom hier lieve herder leve lange voor ’t welzijn van uwe schapen.”*”**

10+50+1000+1+50+1+5+500+50+5+50+5+10+50+2+5+5+10+100 = **1909**

Pastoorstraat

François Nisse = **François Van Welden**, handelaar (nu Pastoorstraat n°3)

***“Vijf en twintig honderd schapen
Eensgezind en hand in hand
Groeten in hun nieuwen herder
’s Heeren waarden afgezant.”*”**

Camerlinck = **Henri Camerlynck**, herbergier, bediende van de burgerstand (nu Pastoorstraat n°5)

***“Mochte hier altijd heil wel tegenlachen”*”**

1000+100+1+50+2+500+1+50+10+50+50+100 = **1914**

Dit chronogram klopt niet, het komt 5 jaar teveel uit de “w” uit “wel” werd waarschijnlijk gerekend voor 5 jaar ipv 10 jaar. Dan klopt de chronogram wel.

Jerome Tribou = **Jerome Trybou**, beenhouwer (nu Pastoorstraat n°7)



***“welkom eerweerde heer
Als ge 't avonds of te noen
Fijne brokskens hebt vandoen
Van den naad of van de letten
Zend dan zonder te verletten
Jufvrouw of de meid om 't even
Ik zal hun iets dat wel is geven”***

Kapelaan = **Eerw. Heer Achiel Dermaut**, kapelaan (nu Pastoorstraat n°9)

“Alle heil, alle heil den geliefden herder van Reninghelst.”

50+50+1+50+50+50+1+50+500+50+1+500+500+5+1+50 = **1909**

Boudewijn = **Amelie Devloo**, weduwe van Justin Boudewijn (nu Pastoorstraat n°13)

“Vrouw Boudewijn wenscht u hier achtbare herder heilvolle jaren”

Cour = drie woningen op de achter de maalderij de 3 huizen zijn nu omgebouwd tot een woonhuis (nu Pastoorstraat n°15)

Daar woonden Sidonie Delepiere, Regina Ricour weduwe van Benjamin Lempiere en wasvrouw en Eugenie Vandevoorde kantwerkster (Bij Firmin Six bekend als Eugenie van 'n koer)

***“Eerweerde heer onze huizen staan wat weggesteken
Maar in name van ons al te maal dicht bijeen
Zullen wij ook van onze liefde spreken”***

Henri Delplace, bakker en winkelier (nu Pastoorstraat n°12 en n°14)

***“Achtbare Herder wees welkom
De Paal is moe
En den oven toe
Vandaag ter uwer ere,
De trog is leeg
Noch brood, nog deeg
Is er Mijnheer
Maar morgen ras
Geef ik kardas
En 'k werke zonder slapen
Aan 't brood dat staat
Hier vroeg en laat
Voor d'herder en de schepen”***

August Tribou = **Auguste Trybou**, slachter en landbouwer (nu Pastoorstraat n°18)



***“Mochte God u nog lange jaren
In voorspoed en geluk bewaren
Dat wensch ik u en vraag daarbij
Komt dikwijls naar mijn beenhouwerij”***

Louis Nevejan, herbergier en barbier bijgenaamd “Lotten” (nu Pastoorstraat n°29)

***“Wel heer Pastoor ‘k zou zoo geerne
Alle weke uw krune scheren
En ‘k zou uw haar snijen met fatsoen
En als ‘t past uwen baard afdoen”***

Cyriel Manten = Cyriel Rouzere, zoon van Amand (nu Pastoorstraat ??)

***“Mijnheer de Pastoor wees gegroet
Doe uwe misse kort en goed
Op den predikstoel maar een kwart
In den biechtstoel niet te hard
Want de menschen zijn hier fraai
Buiten hier en daar een gaai.”***

Remi Huysser, schoenmaker, woonde er samen met zijn moeder Leonie Muylaert en zijn zuster Sidonie, kleermaakster (nu Pastoorstraat 22)

***“De pastoors dragen geen kloeffen
Omdat het te veel zoude poeffen
Maar wilt gij, Heer, een paar goê schoen
Ik zal ze maken met fatsoen.”***

Achille Houwen, herbergier, landarbeider (nu Pastoorstraat 24)



***“Eenieder zei: ‘k weet zonders
Wij hier als pastoor zullen zien
En toen de blijde mare kwam
Dat was ‘t kapelaantje van St. Jan
Vol blijdschap riep men altegare
Hij mag er zijn, de brave man.”***

Charles Braam = **Charles-Louis Braem**, kantonier, winkelier (nu Pastoorstraat 38)

***“Voor u zoowel als voor de koning
Versiert de kantonier zijn woning
En wenscht u met blij gemoed
Geluk, zegen en voorspoed.”***

Camille Hernaert, schoenmaker, klokkenluider (nu Pastoorstraat n°33)

***“Ik doe de klokken bim bam bom
In d’ hoogen toren zwieren
En mede met vreugde vieren
Den herder roepen welkom.”***

Bij Durij = **Cyrille Dury**, landbouwwerker (nu Pastoorstraat n°31) het oude huisje stond vroeger meer naar achteren.



***“Al ben ik hier op ’t end
In deze kleine woonst
Ik zei tot mijn vent
De herder is onze troost
Wij kunnen niet rijk versieren
Wij zijn maar arme lieden
Ik hoop heer pastoor lief
Dit zal aanveerden als ’t u belieft”***

Waarschijnlijk werd de tekst geschreven door de vrouw van Cyrille Dury, Livina Mulle (Grootmoeder van Andrea Govaere)

De juiste namen van de toenmalige inwoners werden opgezocht door navraag bij oudere mensen van Reningelst en door deze gegevens te vergelijken met het bevolkingsregister van Reningelst voor de periode 1901-1910

Julie Leeuwerck (bewerkt door Herman Houwen)

Het volledige artikel werd gepubliceerd door Herman Houwen in het 3 maandelijks tijdschrift van de kring van de heemkunde voor Poperinge en omliggende gemeenten 8^e jaargang 1978 n°3.

Een deel van de spreuken werden ook gepubliceerd in het weekblad “De Poperingenaar van 17 januari 1909, p6.

INHULDIGING
VAN DEN
E. H. DUQUESNOY,

als Pastoor te Reninghelst.

Donderdag laast was er volop feeste te Reninghelst. Men huldigde er immers den Eerwaarden Heer Duquesnoy in als pastoor.

Ofschoon deze plechtigheid in het midden des winters plaats greep, was het weder toch gunstig. Ook was er volk in overvloed.

De Reninghelstnaars weten, dat hun pastoor de afgezant des Heeren is, en hebben hun uiterste beste gedaan om hem wel te ontvangen uit eerbied voor zijne priesterlijke waardigheid.

De E. H. Duquesnoy is overigens geen onbekende: gedurende 18 jaren was hij onderpastoor te Poperinghe, waar hij algemeen geacht en bemind werd. Viel het aan de Reninghelstnaren hard hunnen teerblijvenden pastoor Vanneste te moeten zien sterven, de wonde was genezen, als zij hoor-

den, dat de E. H. Duquesnoy zijn opvolger was.

Om 10 ¼ uren deed de nieuwe Herder zijne plechtige intrede in zijne parochie onder het blijde klokkengeluid en de daverende toejuichingen der optelbare menigte. Een prachtige stoet wachtte hem af in de Poperinghestraat.

PLECHTIGE STOET :

Het Pompijerkorps. — Muziekmaatschappij der Weezenschool van Yper. — A) Geschiedkundig deel: de beroemste Pastors van Reninghelst. I. — Pastor Van Alstein, die, binst de Fransche Revolutie, twee maal moest wegvlugten en onderweg naar Yper, in de handen der Franschen viel.

Vóór hem dragen misdienaars gewijde voorwerpen, binst den beloken tijd gebruikt, door Engelbertus Camerlynck, monnik der Abdij van Oudenburg, om, in het verborgen, mis te lezen en de H. Sakramenten toe te dienen.

II. — Pelgrimtocht van Pastor De Heuvelen en den Heer van Reninghelst en Clitte met de vier schepenen. Jaarlijks deden zij processiewijs die bedevaart naar St-Antonius te Belle, tot welvaren der parochie.

Later, in 1638, wierd Pastor De Heuvelen tot Abt benoemd bij de vermaarde Abdij van Loo, in welke hoedanigheid hij hier verbeeld wordt. 4 Lijfnapen dragen voorop de wapenschilden der Heeren van de oude heerlijkheden van Reninghelst, namentlijk van: Heer Odo en Heer Lambrecht van Reninghelst; Heer Ridder Ghislenus Buldeel; Heer Graaf de la Basègue, laatste leenheer van Reninghelst.

III. — Wagen der 3 priesters Martelaars van Reninghelst, verbeeldende de Pastor Hugesoone met zijne twee Kapelaans in 1568 binst den Geuzentijd, voor het Geloof en het H. Sakrament ter dood gebracht.

B) Godsdienstig deel: Pijkeman, Roedraeger, Kruis en Choralen. — Groep van den H. Rozenkrans. — Groep: H. Barbara. — Groep: O. L. Vrouw onbevlekt. — De Kruisvinding: H. Helena. — Groep van Kinders zingende den Welkomsgroet van hunnen Herder. — Groep van Herderinnen. — Zeer Kerw, Heer Deken, de Kerw. Heer Pastor en Geestelijkheid. — Kerk-, Gemeente- en Dischraad.

De stoet trok door de voornaamste straten der Dorpplaats, die veranderd was in eenen prachtigen lusthof van sparren, bloemen en feestgewaad. Ieder huis had zijn vaandel, zijn jaarschrift of gedicht.

Om 11 ¼ ure trad men de kerk binnen, die zeer prachtig versierd was. De Z. E. H. Deken, in eene zeer roerende aanspraak, deed de wederzijdsche plichten des pastoors en der parochianen kennen.

Na de kerkelijke plechtigheden trokken de genoodigden naar het klooster, waar

een lekker feestmaal door de zorgen van den heer Berat, van Poperinghe, opgediend werd.

De Reninghelstnaren mogen het niet kwalijk nemen, dat ik hier al hunne jaarschriften en dichtjes niet mededeel. Hier volgen degene, welke ik opgenomen heb :

Bij Jules Marquis, in den Sultan :

Er woont, heer Pastoor, hier een smid,
Van lijve zwart, van ziele wit,
Wij maken slot en sloter
Van hetgeen op aarde sluiten kan;
Maar gij, Heer, voor ons allemaal
Maakt sloters voor de hemelzaal.
Op de herberg « De Casino. »
Welkom, Herder, brave man,
Seneschal, de veekoopman,
Stiert zijn huis zoo goed hij kan,
En hij wenscht U als gebuur
Veel geluk in 't zielbestuur.

Bij den hoofdonderwijzer.
Eerweerde Herder Duquesnoy,
wij wenschen U hier in Reninghelst, lange,
heilvolle jaren.

Bij Mijnheer den Burgemeester.
Proficiat! Achtbare Herder,
mochtet gij Reninghelst talrijke jaren!

Bij Fideel Verhaeghe, slachter :
Achtbare nieuwe Herder,
Sta, sta, en ga niet verder,
Want wij komen, met blij gemoed,
U wenschen onzen eersten groet.

Wees welgekomen, goede Herder,
En voor uw vleesch ga niet verder,
Soms lastig is uw werk :
Dus houdt U kloek en sterk.
Hebt gij iets van mijn huis van doen
't Zij 's morgens, 's avonds of 's noens,
Sigaren, tabak, bier of wijn,
't Zal al ten uwen dienste zijn.

bij Julien Camerlynck, oud Gemeentehuis :
Wie zal nu de herderstaf komen dragen ?
Zoo hoorde men dagelijks vragen;
En ook de telefoon vroeg 't woord : 't was in 't latijn
En zei : Mijnheer Duquesnoy zal uw pastor zijn.
De blijde mare liep weldra van mond tot mond
En nu wij wachten U op dezen plechtigen stond
Het hart vol vreugde met zoet geklanck en blij gezang
En ieder stemme juicht : « Welkom en leve lang ! »

Bij Louis Nevejan, barbier :
Wel, heer Pastoor, 'k zou zoo geerne
Alle weke uwe kruine scheren
En uw haar afsnijden met fatsoen
En, als 't past, uw baard afdoen.

Bij Charles Braem, kantonniër :
Voor U zoowel als voor een koning
Versiert de kantonniër zijn woning
En wenscht U met blij gemoed
Geluk, zegen en voorspoed.

Bij Camiel Hernaert, kloklouder.
Ik doe de klokken : bim, bam, bom,
In d' hoogen toren zwieren,
En mede met vreugde vieren
Den herder roepen : welkom.

Bij Dury, werkmán.
Al ben ik hier op 't end
In deze kleine woonst,
Ik zei tot mijnen vent
De herder is onze troost.
Wij kunnen niet rijk versieren,
Wij zijn maar arme lieden,
Ik hoop heer Pastoor lief,
Dit zal aanveerden als 't u bliest.

Bij Achille Houwen, koorzanger :
Eenieder zei : 'k weet zonders wien
Wij hier als pastoor zullen zien,
En toen de blijde mare kwam,
Dat 't was : 't kapelaantje van St Jan
Vol blijdschap riep men altégare :
Hij mag er zijn, de brave man.

Bij Remi Huysser :
De pastors dragen geene kloffen,
Omdat het te veel zoude poeffen.
Maar wilt gij, Heer, een paar goé schoên
Ik zal ze maken met fatsoen.

« De Poperingheenaar » wenscht op zijne beurt ook veel geluk aan den Zeer Eerwaarden Heer Duquesnoy, pastoor te Reninghelst, en aan zijne godvruchtige parochianen. Hij roept met hert en ziel : « Leve, leve lang de nieuwe Herder ! »

Vergeten wij ook niet eene welverdiende hulde te bewijzen aan den E. H. onderpastoor Dermout, de ziel en de inrichter van deze plechtige, welgelukte inhuldiging.

Verdonck
 Vrammout

94

Anno Domini 1932. die 11 octobris. praevis bannis coram me legitime contracte: Sylvester Marcellinus Verdonck, juvenis natus in hac 29 Dec 1905 filius Augustini et Irmae Hardeman et Noemia Leontina Vrammout puella nata in hac 8 mai 1909 in hac habetans Julia Caroli et Mathildis Verhille praesentibus testibus hieronymo Vrammout et Josepho Verdonck bened nuptiam accepere

A Duquesnoie
 J. Vrammout

Huwelijksregister van Silvère Verdonck en Noemi Vrammout op 11 oktober 1932

ontvangen bou den te Molens
 om giff van het kind van Achiel
 Hennebel en Bennonie Moreau de
 Som van twee en byfleg fran Men
 byf en heventig centem en
 volduen

A Duquesnoy
 pastor van
 tenninghelu

32.75c

13 aug 1914

Ontvangstbewijs van de lijkdienst van Joseph Hennebel kind van Achiel Hennebel en Bennonie Moreau (ouders van Antoon Hennebel) 52 fr en 75 cent

ik ondergetekend, verklaar
meer dan eens voor den oor-
loog bemerkt te hebben; dat
er in het huis bewoond door
Achiël Hennebel, keizerse schil-
derijen waren gemaakt of
doekt. Deze schilderyen, niet
groot, waren vast aan den
muur en gelyk ingelast in
den muur by schenen mee te
gaan met het huis en moesten
dus daar heyn sedert eenen lan-
gen tyd A Duquesnoy

pastor
Reninghelst 20 oct 1921.

Gezien voor wettiging van
bovenstaande handteeken van
De Burgemeester
Reninghelst, den 2/11 1921
H. Duquesnoy

Opmerking door Pastoor Duquesnoy van zekere schilderijen in het huis van Achiël Hennebel

De som van negen honderd achten twintig fr
 Ontvangen van Benonie Moreau
 voor den dol lyk dienst middell.
 met was in de kerck en het slerf
 huis met inhaling hiel en hes
 wekemissen gecelibeerd te
 Reninghelst op 1. maart 1933
 tot defens der hiel van me
 vrouwe Marie Ignaes v^{we} van
 heeren Auguste Moreau
 en hennu Allaert
 & Duquesnoy



pastor



3 maart 1933

928 fr.

Factuur van 928 fr voor de lijkdienst en 6 wekemissen van Marie Ignaes de grootmoeder van Antoon Hennebel

Renningelst 20 1 42.

Monsieur

De Kerckraad der parochie van den H Vedastus
tot Renningelst vraagt eerbiediglyk aan uwe
Excellentie om een legaat van Vyfduisend franken
te mogen aanveerden gezond door juffrouw
Sophie Vrammout haligē op de volgende voorwaar
den

- 1 alle jaren ten eeuwigen dage te doen celebreren
Vier gezongene missen tot lavens haren ziel
- 2 te doen inschryven op het jaargebed
haren naam
- 3 haar graf op eene behoorlyke
manier te doen onderhouden

De Kerckfabriek in hare vergaetering van
nieuwjaarsmaand heeft besloten onder waarborg
de goedkeuring Uwer Excellentie voornam
de legaat te zullen aanveerden.
Wille uwe doorluchtige Excellencie de uitdruk
king aanveerden onder eerbiedigste groeten
De Voorzitter.

De pastor

A Du Quesnoy



Toegestaan, behalve de gewone formaliteiten,
met besten zegen.

J. H.
Op Brugge.
21 Jan 1942.

aan hare doorluchtige hoogwaardighen
den bisschop van Brugge

Brief aan de bisschop voor de aanvaarding van 5000 franken van de overleden juffrouw Sophie Vrammout op volgende voorwaarden.

- 1: Alle jaren ten eeuwigen dage te doen celebreren vier gezongen missen tot lavens haren ziel.
- 2: Te doen inschrijven op het jaargebed haren naam
- 3: Haar graf op eene behoorlijke manier te doen onderhouden

17 Oktober 1945

Onlangs

Reningelst - Afscheid - Onlangs verliet E.H. Duquesnoy, Pastor, de parochie. Gedurende zijn 37-jarige Herdersloopbaan alhier, heeft hij het zieleleven der Reningelstnaren op voorbeeldige wijze geleid en is tijdens de twee wereldoorlogen, welke hij beleefde, goede Belg gebleven. Begaafd met een schandere geest, was hij vervuld met wijsheid en verstand, met wetenschap en vele kennissen. Hij was terecht een priester "naar Gods hart" een man van wijze raad en krachtadige handel, die in het verdelen den nood zijnen parochianen heeft gelenigd. Ondanks zijn hoogen leeftijd, welke voor hem een eerekroon is, stond hij steeds ten dienste van alle Reningelstnaren en voor hem die ?? een onderling durft misprijzen.

Moge de Allerhoogste den eerbiedwaardigen onderling nog menige jaren verleenen in zijn rustoord.

17 oktober 1945

Reningelst - Afscheid - Onlangs verliet E.H. Duquesnoy, Pastor, de parochie. Gedurende zijn 37-jarige Herdersloopbaan alhier, heeft hij het zieleleven der Reningelstnaren op voorbeeldige wijze geleid en is tijdens de twee wereldoorlogen, welke hij beleefde, goede Belg gebleven. Begaafd met een schandere geest, was hij vervuld met wijsheid en verstand, met wetenschap en vele kennissen. Hij was was terecht een priester "naar Gods hart" een man van wijze raad en krachtadige handel, die in het verdelen den nood zijnen parochianen heeft gelenigd. Ondanks zijn hoogen leeftijd, welke voor hem een eerekroon is, stond hij steeds ten dienste van alle Reningelstnaren en voor hem die ?? een onderling durft misprijzen.

Moge de allerhoogste den

eerbiedwaardigen onderling nog menige jaren verleenen in zijn rustoord

GEBED

tot O. L. V. van Altijddurenden Bijstand

O MARIA, Onbevleete Maagd, en Moeder van Altijddurenden Bijstand, nooit zal ik U genoeg kunnen danken voor al de weldaden die gij mij gedurende de H. Missie geschonken hebt. Mocht ik nu tot de dood toe volherden! Daarom vernieuw ik hier voor uwe voeten mijne zalige voornemens: *Ja, ik wil mijne ziel redden, zuiver lev. n., de gevaren van zonde vluchten en liever sterven dan God nog te vergrammen!* Hemelsche Moeder, gij kent mijne zwakheid, mijne onstandvastigheid. Kom Gij mij ter hulp, verdedig mij in den strijd, verwerf mij eene ware liefde tot Jezus Christus, tot zijn Kruis, tot zijn H. Sakrament. Bekom mij de vergiffenis mijner zonden, eene zalige dood, en bovenal, de genade in alle gevaren mijnen toevlucht te nemen tot U, O Moeder van Altijddurenden Bijstand. Amen.

100 d. afl.

✠ D. J. Kard. Mercier, Aartsb. v. Mech.

Gedachtenis der H. Zending

gepredikt in Rentngelst

van 11 tot 20 Nov. 1923

DOOR DE EE. PP.

Bouckaert en Gelin

REDEMPTORISTEN

op verzoek van E. H. Duquesnoy

Pastor

Drukkerij St-Augustinus, Brugge.



Sancta Maria de
Perpetuo Succursu.

H. Zending der EE. PP. Redemptoristen

I. Heilzame Gedachten

- 1) O Mensch, maak toch uwe *ziel zalig*: ziel gewonnen, alles gewonnen; ziel verloren, alles verloren!
- 2) Vrees de *doodzonde*: Zij alleen sluit den Hemel, opent de hel, werpt ziel en lichaam in den eeuwigen afgrond.
- 3) Denk aan de *dood*. Zij zal komen als een dief in den nacht. Wees altijd bereid, want op de dood volgt het oordeel.
- 4) Vermijd de *vrijwillige gelegenheid* van doodzonde. Vlucht dien persoon, dat huis, dien dienst, dat spel, die lezing, die verkeer, al wat u tot zonde brengt. « Die het gevaar bemint zal er in vergaan. »
- 5) Misprijs kloekmoedig het *menschelijk opzicht*. Schaan u nooit over uw H. Geloof. Wees fier deel te maken van eene godvruchtige Vergadering, of lid te zijn van een christene Vakvereniging.
- 6) Wilt gij geluk vinden op aarde, voorspoed in de familie, vrede in de samenleving, vervul met zorg de *plichten van uwen staat*:
Ouders, bemint, bewaakt en berispt uwe Kinderen. Zendt ze naar de allerbeste scholen, geeft hun in alles het goede voorbeeld.
Kinders, geeft aan uwe ouders ware bliken van eerbied, gehoorzaamheid en liefde.
Meesters en Oversten, behandelt uwe onderdanen met goedheid en liefde. Geeft hun altijd den welverdienden loon, draagt zorg voor hunne onsterfelijke ziel.
Onderdanen en Werklieden, eerbiedigt uwe meesters, weet wel dat alle gezag van God komt.

Weest werkzaam en rechtveerdig en laat u nooit opmaken of misleiden door baatzuchtige en valsche volksvrienden.

II. Hulpmiddelen tot Volherding

- 1) *Begin christelijk uwen dag*. Kleed u zedig aan, en zeg: « Mijn God, ik geloof dat gij hier tegenwoordig zijt, ik aanbid U met den diepsten eerbied. Uit liefde tot Jezus en Maria offer ik U op, mijne gedachten, woorden, werken en kruisen van dezen dag, tot uitboeting mijner zonden, tot bekeering der zondaren, tot volherding der rechtveerdigen.
- 2) Tracht iederen dag het *H. Misoffer* bij te wonen. Verzuim ten minste nooit dien zwaren plicht op Zondagen en geboden Feestdagen. Wees ook tegenwoordig in Vespers en Lof.
- 3) Moest gij *Gods gratie* verliezen, blijf geen oogenblik in dien rampzaligen staat. Verwek aanstonds een akte van volmaakt berouw, en stel niet uit eene rechtzinnige biecht te spreken.
- 4) Nader dikwijls, ja *dagelijks*, als het zijn kan, *ter H. Tafel*. Daar vindt gij het voedsel, de sterkte uwer ziel. « Wie dit Brood eet, zegt Jezus, zal eeuwig leven! »
- 5) Wilt gij zeker volherden? Neem in alie gevaren uwen toevlucht tot het *gebed*. « Die bidt wordt zalig, die niet bidt gaat verloren. »
(H. ALPHONS.)
- 6) Eindelijk, bemin Maria, uwe onbevleete Moeder! Bedroef nooit haar Hert door de zonde. Bid 's morgens en 's avonds uwe drie weesgeloeten, draag met eerbied en betrouwen uwen H. Scapulier, lees dagelijks uwen Rozenkrans, vooral samen in de familie. « Kind van Maria, Kind van den Hemel. » (H. BERNARD.)

RENINGELST

In Memoriam. — Op Donderdag 28 Februari werd E. H. Alf. Duquesnoy, oud pastoor van Reningelst te Moorslede begraven. Gedurende 37 jaren verbleef hij te Reningelst en pas sedert 15 October 1945 was hij op rust te Moorslede. Talrijke oud-parochianen woonden de begrafenis bij en aan 't graf werd door Mr Jozef Six de volgende lijkrede afgelezen:

Eerwaarde Heeren,
Geachte Familieleden,
Beste Vrienden,

Pijnlijk verrassend was de mare die Zaterdag over onze parochie verspreid werd: Hij die gedurende 17 jaar, onze goede Herder was, en ons pas voor enkele maanden verliet... is overleden.

Thans zijn wij hier rondom zijn graf bijeen gekomen om, in naam der Kerkfabriek en der gansche bevolking van Reningelst, in diepe en oprechte erkentelijkheid:

- hem hulde te brengen
- hem onze dankbaarheid te betoonen
- en hem een laatste vaarwel te zeggen.

Zijn groote genegenheid voor zijn parochianen, met de jaren nog inniger en dieper geworden, was een der kenmerkende trekken van zijn priesterziel. Treurnis rijst dan ook in ons gemoed, omdat er met zijn afsterven weer zoo veel priesterlijke goedheid, weer zoo veel priesterlijke heiligheid uit de wereld verdwijnt. Maar zooals na Het requiem van de heilige mis, toch jubelend het « In Paradisum » weerklinkt: zoo wordt ook dat gevoel van treurnis doorzinderd door een gevoel van berustende vreugde als wij bedenken dat onze eerbiedwaardige pastoor, na zoo een lang en vruchtbaar leven bij God de eeuwige rust is gaan genieten.

Zeer Eerwaarde Heer Duquesnoy werd geboren te Meenen in Januari 1855. Dat hij samen met zijn broeder zich geeroepen voelde tot het prieserschap wijst er op dat hij, is opgegroeid in een familiekring waar de christelijke beginselen onverminkt in al hun zachte strengheid werden toegepast.

Een groot deel van zijn kinderjaren bracht hij door hier in dit zelfde Moorslede waar hij na zooveel jaren zou terugkeeren om er te sterven.

Priester gewijd, vervulde hij plichtbewust, achtereenvolgens zijn ambt te Moeskroon, Poperinge, St-Pieters-op-den-Dijk en in December van 't jaar 1908 werd hij als pastoor benoemd te Reningelst.

« Priester zijn », zegde hij ons, is vooral de heilige mis opdragen; is vooral bedienaar zijn van de heilige sacramenten: met een heilige ijver heeft hij dan ook steeds deze verhevene taak vervuld: aan het grootste deel onder ons diende hij het heilig doopsel toe; reikte hij de eerste heilige communie uit; zoovelen heeft hij in het huwelijk vereenigd en honderden bijgestaan in hun laatste ziekte, bij hun sterfbed geboden en hen aan de gewijde aarde toevertrouwd.

« Priester zijn » is « Leven voor anderen »: een groote liefde en toewijding voor de zielen was een andere kenmerkende trek in zijn leven. Hoe dikwijls hebben wij hem niet ontmoet, op ziekenbezoek, in regen en wind en onbekommerd om zijn eigen gezondheid, vol verlangen om wat troost en opbeuring te brengen naar de zieken die niet weg konden en voorwie de uren traag voorbij kropen. Door zijn buitengewone bescheidenheid had hij het vertrouwen en de genegenheid van allen.

Met zijn parochianen deelde hij het lijden en de gevaren van twee vreeselijke wereldoorlogen. In 14-18 verliet hij gedwongen enkele maanden zijn parochie om zoo gauw mogelijk terug te komen bij hen met wie hij zoo vergroeid was.

De ootmoedigheid, deze ware toetssteen van alle gaven en deugden, spande bij hem ook de kroon:

Liefst liet hij, uit nederigheid, alle groote data in zijn leven zonder feestelijkheden ongemerkt en stil voorbijgaan. 25 jaar pastoor te Reningelst; 50 jaar in 't h. Enkel een dankoffer en 't vaste geloof uit zich nog meer te bejiveren van 't welzijn van de hem toevertrouwd zielen.

Om onze dankbaarheid te betoonen jegens hem, die bijna een menschenleven lang onze parochie met zooveel wijs beleid en met te besturen zijn wij hier gekomen om zijn dankbaarheid te betoonen.

« Het goede die door zijn priester-ambt ons. Wij be-antwoordde het deed ons vreemd ontmoeten langs 't graf » terwijl hij zijn afdruk aan 't preve-

Eerwaarde Heer Pastoor, uw gedachtenis zal niet zoo gauw vergeten worden op Reningelst: uw naam herinnert ons aan een deel, een bijzonder deel van de geschiedenis onzer parochie. Nog maar enkele maanden geleden zagen we U met de tranen in d'ooogen vertrekken. Uw rust was maar van korten duur: niet lang zoudt gij U rustig voorbereiden voor de eeuwige reis. Maar was uw geheele leven niet een opgang naar het einddoel van elk christen mensch: in uw kerk, in uw huis, overal zagen wij de spreuk: « Gedenk te sterven »; daarom vond de dood uw edele ziel ook niet onvoorbereid.

Geachte Familieleden: aanvaardt deze laatste hulde aan de duurbare overledene als een blijk van dankbare genegenheid aan hem en ook als een welgemeende en diep christelijke deelneming in de rouw.

Vaarwel Beminde Herder, blijf van hier boven uw priesterwerk voortzetten door bij den goeden God voor ons en onze familie's ten beste te spreken.

Vaarwel Goede Herder, onze laatste blijk van dankbaarheid tegenover U zal zijn: dat in onze 400 Familie's, in den huiskring, voor U zal gebeden worden.

Vaarwel Trouwe Herder, we wenschen U volgens oud christelijk en oud vlaamsch gebruik tot weerziens hernaamaals

aankondiging van de dood
van EH Duquesnoy.
Aan het graf werd deze
lijkrede afgelezen door
Mr. Jozef Six

RENINGELST

Z. E. H. DUQUESNOY OP RUST

Z. E. H. Duquesnoy, pastor der parochie, nam zijn ontslag en gaat rusten in Moorslede.

Wie soms over de wegen van de streek voorbijreed, kende en bewonderde de oude pastoor van Reningelst. Langs wegen en straten van de streek kon men hem ontmoeten, de grijze man met lange witte haren... op wandel naar parochianen of collega's van de streek. Men hoorde en kende het gerucht van zijn prevelend breviergebed. Zonder hem nog te zien kon men zeggen: de pastoor komt: Van in den vroege morgen, na de H. Missen zag men hem vertrekken met den wandelstok en den brevier: hier en daar bleef hij praten met de menschen. « Wie is die oude pastoor? » vroegen de vreemdelingen en bleven verwonderd opkijken. Wie Reningelst vernoemde, noemde de Pastoor: 37 jaar bleef hij er. In Januari 1909 werd hij er aangesteld en sedert dien was hij vergroeid met de parochie. Twee oorlogen beleefde hij mee met zijn parochianen. Van 1914-18 wist hij best te vertellen: van officieren en generaals, van almoezeniers en bisschoppen die er voorbijkwamen; want Reningelst lag aan den rand van het front! Het gewoel van soldaten en vluchtelingen... de kommer voor kerk en parochie... oorlogsrampen en ziekten in één jaar deed hij 200 begravingen) dat alles knakte zijn gezondheid niet. Hij bleef de oude pastoor. Met zijn parochianen moest hij na de bestorming van den Kemmelberg naar Frankrijk uitwijken en seerde een der eersten uit dit land op zijn parochie terug. Dan volgde rustige jaren en in 1940 opnieuw oorlog... vluchtelingen bij duizenden, weerm be-nauwdheid en kommer, de bevrijding en nog was hij de oude pastoor!

Nu verlaat hij zijn parochie om zooals hij het schreef aan zijn Bisschop: « zich in rust te gaan voorbereiden op de eeuwige rust. » De oudste inwoner van Reningelst en ook de oudste pastoor in dienst van het Bisd. verlaat zijn parochie, opdat een jongere zijn werk zou voortzetten. Zijn parochianen danken hem en wenschen hem nog lange jaren stille en vredige rust!!!

"Ik heb den goeden strijd gestreden en den loop voleindigd".



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Zeer Eerwaarden Heer

ALFONS-LOUIS-MARIE-JOSEPH DUQUESNOY

geboren te Meenen, den 2 Januari 1855,
Priester gewijd te Brugge 1878; na 5 jaar leeraar-
schap in 't college te Moeskroen en te Oostende,
onderpastoor op St Jan te Poperinge 1883; pastoor
op St Pieter-den-dijk (Brugge) 1901; pastoor te
Reningelst 1908; neemt ontslag Oktober 1945;
godvruchtig in den Heer ontslagen te Moorslede,
den 22 Februari 1946, bediend met de H. Gerechten.

PRIESTER ZIJN volgens het hart van zijn God om lief te hebben de schoonheid van zijn Huis en de woonplaats van zijn Glorie; — HERDER ZIJN van de hem toevertrouwde kudde, om ze op te leiden Godewaarts, en aan de zielen zijn beste levenskrachten weg te schenken; — DIENAAR ZIJN van den Meester, steeds de lenden omgord tot trouwe en waakzame bezorgdheid: zulke priesterlijke loopbaan was zijn levensdroom.

Met Gods Genade, heeft hij door stipt en edelmoedig vervullen van zijn priesterlijk ambt, met buitengewoon-taale standvastigheid, tot in den hoogsten ouderdom toe, dezen levensdroom tot levensdaad gemaakt.

Beminde Bloedverwanten, Vrienden en Medebroeders in het Priesterschap, en Gij, die zoo lange jaren met trouwe bezorgdheid mij ten dienste hebt gestaan, ik dank U en beveel U allen aan God, opdat wij elkander mogen weerzien in den hemel. Bidt voor mij!

Jesus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(12 j. aflaat).

De familiën DUQUESNOY, VOGELS en BONTE

Om Uwe kristelijke deelneming en gebeden danken U beleefd.

Moorslede, druk A. De Wispelaere-Denys.

Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden verlost worden.



**KOM UW DIENAREN
TE HULP DIE GUD DOOR
UW KOSTBAAR BLOED
HEBT VRIJGEKOCHT**

