

Demeulenaere Hilarius Constantinus Henricus

Ieper, 25 oktober 1874 - Wulvergem, 31 december 1924

Levensbeschrijving

27/05/1899: priester gewijd te Brugge bisschop Waffelaert

coadjutor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 27 mei 1899 - 1899

coadjutor Parochie Sint-Andries, Zande. 1899 - 20 september 1899

coadjutor Parochie OLV- Hemelvaart, Gistel. 20 september 1899 - 5 november 1900

matricularius Parochie Sint-Walburga, Brugge. 5 november 1900 - 9 december 1904

onderpastoor Parochie Heilig Hart van Jezus en Sint-Amandus, Spiere. 9 december 1904 - 28 mei 1912

onderpastoor Parochie Sint-Elooi, Comines (Ten Brielen). 28 mei 1912 - 5 maart 1920

deservitor Parochie Sint-Machutus, Wulvergem. 5 maart 1920 - 31 december 1924

Er schielijk als deservitor overleden.

†
Te zaliger Gedachtenisse
van Eerweerden Heer
**HILARIUS - CONSTANTINUS - HENRICUS
DE MEULENAERE**
zoon van
Constant en van Eugenie Maertens,
Geboren te Yper den 25 October 1874.
Priester gewijd te Brugge den 27 Mei 1899.
Opvolgentlijk hulp priester te Reninghelst, te Zande en
te Ghistel.
Kapelaan op S^{te} Walburga te Brugge den 5 November 1900.
Onderpastor te Spierre den 9 December 1904.
Onderpastor te Ten Brielen den 28 Mei 1912.
Deservitor te Wulverghem den 5 Maart 1920.
In den Heer ontslapen den 31 December 1924.

De mensch leeft korten tijd, en is vol ellenden; hij ontluikt
gelijk eene bloeme en ligt vertrappeld, hij gaat voorbij gelijk
eene schaduw.
De dierbare overledene was waarlijk een priester naar Gods
hert, eenvoudig, nederig, in-godvruchtig. De iever voor Gods
eere en voor de zaligheid der zielen verteerde hem en hij was
alles voor allen geworden om allen voor Christus te winnen.
Al zijne krachten gaf hij ten beste om goed te doen daar
waar zijne geestelijke overheid hem riep, werkende meer dan
hij kon om allen die hem toevertrouwd waren, door
woord en meer nog door voorbeeld te geleiden in de wegen
des Heeren.
Daarom zal zijne gedachtenis in zegen blijven.
Zeer lieve parochianen, gedenkt uwe herders die u het
woord Gods verkondigden.
Mijne dierbare familieleden hebt dank voor uwe standvas-
tige genegenheid. Troost u in de christene hope op een blijde
wederzien en vergeet mij nooit in uwe gebeden.
Heere Jesus geef hem de eeuwige ruste.

Wytschaete. - Drukk. H. Fournier-Belpaire.

O GOEDE EN
ALLERZOETSTE JESUS
Zie ik buig mijne knie-
en in Uwe tegenwoor-
digheid, ik bid en smeeek
U met de grootste vurig-
heid van mijnen geest,
dat gij U gewaardigt in
mijn hart te drakken,
levendige gevoelens van
Geloof, Hoop en Liefde
een waar berouw over
mijne zonden en eener
zeer vasten wil om mij
te beteren, terwijl ik
met groote aandoening
en droefheid bij mij zel-
ven overweegen in den
geest aanschouw uwe
vijf wonden, hebbende
voor oogen hetgeen de
profeet David reeds in
uwen mond plaatste
over U zelve, o goede
Jesus: " ZIJ HEBBEN
MIJNE HANDEN EN VOETEN
DOORBOORD EN AL MIJNE
BEENDEREN GETELD "

(Vollen aflaat.)

O MIJN JESUS BARMHARTIGHEID!
ZOET HERT VAN JESUS, WEES MIJNE LIEFDE!

W. & C. BROOS PL 252