

Vanneste Gustavus Theodorus

Kuurne, 30 mei 1832 - Reningelst, 17 december 1908

Levensbeschrijving

02/06/1860: priesterwijding te Brugge

coadjutor Parochie Sint-Audomarus, Adinkerke. 23 juni 1860 -27 april 1861

Pastoor Parochie Sint-Hilarius, Wevegem. 27 april 1861 - 25 mei 1864

Pastoor Parochie Sint-Amandus, Gullegem. 25 mei 1864 - 20 september 1882

Pastoor Parochie Sint-Andreas, Bikschote. 20 september 1882 - 8 oktober 1890

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 8 oktober 1890 - 17 december 1908

Te Reningelst als pastoor overleden.





Kelk geschonken door Pastoor Vanneste

Voor den Paus	
Vorige lijst	fr. 231 00
Eerw. Heer Vanneste, pastor, Reninghelst	30.00
Onbekend	3.00
Congregatie der Jonge Dochters, Boesinghe	60.00
Eerw. Heer Vander Meersch, pastor van Sint Pieters, Yper	25.00

Nieuwsblad van Yperen 25 januari 1908

DIT IS 'T NIEUWSBLAD VAN YPER EN OMMELANDS

Spreektraad 32

Te trekken bij den Uitgever, Tⁿ 36, in de Boterstrate, in Yper, en bij 's landsboodschapswaen ofja Post, tegen 5 frank 's jaars.

't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdag na de markt, tegen 5 fr. 's jaars, 3 fr. en den vrachtloos buiten België. Het blad is niet meer te trekken dan voor een geheel jaar en 's wens op voorhand betaald.

Allen moet vroegerlijk ingetroonden worden naar de BOTER-STRATE, Tⁿ 36, te YPER.

Echt en recht, 't om Volk indachtig;
Kinderlijk, niet overrechtig;
Ypersch, Vlaarsch en bovemal;
God getrouwe ik wezen zal!

De bekendmakingen kosten 0 fr. 10 de reke; 's blads 's blad te 5 fr. 50, van 's Rechten wagen 0. 10; 's blad te 5 fr. 's blads. Inder haek, waarvan niet meer afdructe zijn gemaekt, wordt besproken.

De Redactie van de Afdeling HANDELS- en BOVEN- Tⁿ 36, in de Zilverstrate, en te Paris, Tⁿ 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvanges bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost & Westlandoren wonne.

Reninghelst. — Op het einde der verledene week verspreidde zich alhier de droevige mare dat Eerw. Heer Pastoor Vanneste het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Na eene langdurige ziekte had de goede God zijnen dienaar tot zich geroepen om hem te loonen voor zijne goede werken en voor zijne verduldigheid in het lijden.

Hoe groot de genegenheid was die de Reninghelstenaren hunnen goeden Herder toedroegen bewees de groote toeloop van volk tot zijne begraafing die Dinsdag laatst plaats had. Meer dan 500 gedachtenissen werden onder de offerande uitgedeeld zonder deze te rekenen die aan de schoolkinders werden gegeven.

Wij hadden er het genoegen de mis van Requiem in echt gregoriaanschen zang op voorbeeldige manier te hooren zingen.

Na het H. Misoffer beklom de Zeer Eerw. Heer Deken van Poperinghe den predikstoel en oshetste er in treffende woorden de loopbaan van den overledene af. Hij toonde hoe Eerw. Heer Vanneste te Wevelghem, te Gulleghem, te Bixschote en gedurende 18 jaren als pastoor van

Reninghelst immer een godvruchtige, ievervolle en mildadige priester geweest was, bekommerd met het geestelijk en tijdelijk welzijn zijner parochianen en met de schoonheid van Gods huis, en hij sloot zijne hertroerende rede met de parochianen op te wekken om hunnen braven pastoor in hunne gebeden indachtig te zijn.

Op het graf sprak ook de heer Burgemeester, namens de ingezetenen, nog eens den lof van den overledene uit. Wij laten hier die aanspraak volgen die genoeg zegt dat Reninghelst Pastoor Vanneste niet vergeten zal.

Eerw. Heeren,

Mijne Heeren,

Ik acht het mij eenen droevigen plicht bij deze rouwplechtigheid, in den naam der Ingezetenen van Reninghelst, een welgemeend woord van dankbetuiging en eenen laatsten vaarwel toe te sturen aan den Eerw. Heer Pastoor Vanneste, wiens stoffelijke overblijfsels aan de gewijde aarde straks zullen toevertrouwd worden.

Eerw. Heer Vanneste is in de 18 jaren die hij als herder midden ons heeft doorgebracht, een voorbeeld geweest van geestelijken iever, van ware godsvrucht en groote milddadigheid.

Hij was innig bekommerd met het welzijn van zijne parochianen. Als een echte priester heeft hij altijd, in welbepeide onderwijzingen, zijne parochianen onderricht en vermaand, hun den weg van eere en deugd aangewezen. Hij beoogde niet anders dan het goed, en was steeds bekommerd om in zijne woorden en daden niemand te kwetsen, zonder nogthans de waarheid te kort te doen.

Hoe dikwijls heeft het hem gespeten van tengevolge van een ongelukkigen val, zijne parochianen niet meer te kunnen bezoeken en ze t'huis met raad en vermaning bij te staan. Doch, hij trachtte des te meer en te vuriger voor hen te bidden. Immers (zooals de zeer Eerw. Heer Deken het komt te zeggen) en zooals wij er allen getuige zijn van geweest, E. H. Vanneste was een door-en-door godvruchtige priester. Dagelijks bracht hij verscheidene uren in de kerk over, en wij weten dat hij de geestelijke en tijdelijke belangen zijner parochianen wel indachtig was bij den Heer.

Zijne milddadigheid, Mijne Heeren, is u allen bekend, doch ik meen te mogen zeggen: zij is niet genoeg gekend. Immers de betreurde eerw. Geestelijke was te bescheiden en verdook, misschien te veel, de milde aalmoezen die hij deed: een ware ongelukkige was bij hem altijd welgekomen en ontving grooten, somtijds aanzienlijken onderstand. Doch waar zijne mildheid nog meer uitscheen en niet kon gedoken blijven, 't was wel in onze eeuwenoude kerk, die hij gansch op zijn eigene kosten met zooveel smaak en luister heeft versierd.

Zoo heeft hij met een aanzienlijk deel van zijn bezit aan Reninghelst te besteden binst zijn leven, ook het genot van zijne milddadigheid gesmaakt en een titel verworven tot de dankbaarheid van zijne beminde parochie.

Die dankbaarheid weze u dus hier toegezeid, betreurde heer Pastoor. Uwe geheugenis zal hier in zegening blijven bewaard, als deze van een voorzichtigen, voorbeeldigen, godvruchtigen en milden priester; Uwe overblijfsels rusten in vrede in de schaduw van den tempel dien gij zoo luisterlijk hebt opgetooid. Vaarwel tot in het beter leven naar hetwelk gij in uwe ziekte zoo verlangdet. Vaarwel en tot wederziens in den Hemel.

Overlijdensbericht EH Vanneste Gustave

