

# Ruyssen Jerome Petrus Judovicus Maria

Roesbrugge, 6 augustus 1864 - Roeselare, 15 december 1896

## Levensbeschrijving

22/12/1888: Priesterwijding te Brugge door bisschop Faict.

1889: coadjutor Sint-Catharina, Kuurne.

1889: coadjutor Sint-Amandus, Oostrozebeke.

1889: coadjutor Sint-Laurentius, Klerken.

1889: coadjutor Sint-Martinus Moorslede.

**onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 1890 - 27 oktober 1895**

Neemt ontslag op 27 oktober 1895.

Overleden na een langdurige ziekte, met veel gelatenheid verdragen.

Uitvaart: vrijdag 18 december om 10 uur in de Sint-Michielskerk te Roeselare.



Hij was een vurige dienaar van Maria, in wier voorspraak hij al zijn betrouwen stelde. *H. Alph.*

**TER ZALIGER GEDACHTENIS**  
VAN DEN EERWERDEN HEER  
**JEROME, PIETER, LOUIS, MARIE**  
**Ruyssen,**

geboren te ROUSBRUGGE den 6 Oegst 1864,  
Priester gewijd te BRUGGE den 22 December 1888,  
Gewezen Onderpastor van RENINGHELST,  
godvruchtig in den Heer ontslagen te ROUSSELARE den 15  
December, Octaaf der Onbevleete Ontvangenis 1896.

Hoe liefelijk zijn uwe woningen, o God der heerscharen!..  
Gelukkig zijn zij, o Heer, die in uw huis verblijven; zij  
zullen u loven in alle eeuwen der eeuwen. *Ps. 83.*

Hijn innigst verlangen was de zielen zalig te maken, daarvoor  
offerde hij aan God zijn leven op. De Heer schikt de maat  
van zijnen loon, volgens den goeden wil, en niet volgens  
deszelfs uitvoering. (*H. Ign.*) In kwellingen en droefheid moest  
hij zich zelven en anderen heiligen, daarom « heeft hij zijn lij-  
den verdragen met eene volkomene overgiving aan den Wil van  
God, indachtig dat de pijnen en ziekten, met verdueligheid aan-  
veerd, de kroon volmaken welke God ons bereidt in den hemel.»  
(*H. Alph.*) Ook was hij een Priester naar Gods welbehagen.  
(*Act. Ap. 10.*) Een voorbeeld voor de geloovigen in woord, in  
gedrag, in liefde, in geloof, in zedigheit. (*1 Tim. 4.*) Heden maakt  
hij deel van de kinderen Gods en van het gezelschap der Heili-  
gen. (*Sap 5.*) Want die den Heer vreest, zal op het einde zijaer  
dagen gelukkig zijn, en op zijn sterfbed zal hij gezegend worden.

Hierbare Ouders, geliefde Zuster, beminde bloedverwanten en  
vrienden, benijdt mijne glorie niet; ben ik voor enen tijd  
van u gescheiden, ik heb Maria, de Moeder van Jesus, en  
zijne Heiligen in uwe plaats, en wij genieten hier eene vreugde  
welke de menschen niet kennen. *H. Hier.*

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefste. 300 d. afl.  
Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.

ROUSSELARE. — DRUK. GEZUSTERS STOCK.

Ten jare achttien honderd zes en negentig, den *vijftienden December*; ten *twee* ure  
*na* middag, voor Ons *Ferdinand Callebert*, Schepen, bevestigden  
 ambtenaar van den Burgerstand der Stad ROUSSELARE, zijn verschenen: *Louis Maselis*, handelaar  
*Verwoonbroeder van den overledene*, oud *tes en dertig* jaren, gehuisvest te *Roumelare*  
 en *Gésiré Hoet*, hulp-policie commissaris, *gebied van den overledene*, oud *drie en veertig*  
 jaren, gehuisvest te *Roumelare*, — dewelke ons verklaard hebben dat den *vijftienden* deser maand,  
 ten *negen ure* voormiddag, in de *Noordstraat*, te Rousselare overleden is: *Jerome*. —  
*Pieter Louis Marie Ruysen*, geboren te *Rourbrugge*. *Waringhe*  
 den *zesden Augusti* achttien *honderd vier en zestig*, priester, gehuisvest  
 te *Roumelare*, *zoon van Alois Ruysen*, oud *drie en zeventig* jaren  
 en van *Rosalie Luyssen*, oud *zeventig* jaren, *renteniers*, beide  
 te *Roumelare* gehuisvest.

Na voorlezing dezer tegenwoordige akte, wij hebben onderteekend *met de verschijners*:

*Louis Maselis* *Gésiré Hoet*

*Callebert*

Overlijdensakte Ruysen Jerome 15 december 1896 te Roeselare