

Deseure Seraphinus Augustinus

Elverdinge, 27 december 1824 - Kortrijk, 18 januari 1903

Levensbeschrijving

03/03/1849: priester gewijd te Brugge

Coadjutor Parochie Sint-Jozef, Bredene (Molendorp). 13 maart 1849 - 13 augustus 1849

coadjutor Parochie Onze-Lieve-Vrouw, Wulveringem. 14 augustus 1849 - 17 oktober 1849

pastoor Parochie Sint-Dionysius en Sint-Genesius, Sint-Denijs. 18 oktober 1849 - 5 augustus 1851

onderpastoor Parochie Sint-Bavo, Watou. 6 augustus 1851 - 20 december 1865

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 20 december 1865 - 4 december 1868

pastoor Parochie Sint-Dionysius en Sint-Genesius, Sint-Denijs. 4 december 1868 - 28 oktober 1881

pastoor Parochie Sint-Jacob-de-Meerdere, Lichtervelde. 28 oktober 1881 - 15 april 1890

Ontslag genomen op 15 april 1890

Hij beschreef in 2 boeken 'de oorlog van Sint-Denijs', een geschil tussen de kerk en het gemeentebestuur over de begraafplaats. In de nasleep van deze zaak werd hij zelf veroordeeld voor het beroepshof te Gent op 23 juli 1877 tot vier straffen van 15 dagen gevangenis en tot vier boeten van 26 frank.

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

❖ *Bidt voor de Ziel van Zaliger*
den Eerweerden Heer

Seraphinus DESEURE

geboren te ELVERDINGHE, den 27 December 1824,
priester gewijd te Brugge, den 3 Maart 1849,
achtereenvolgens Coadjutor te Wulverghem
en Sint-Denijs.

Onderpastor te Watou, den 9 Augusti 1851,
Pastor te Reninghelst, den 22 December 1865,
Pastor te Sint-Denijs, den 3 December 1868,
Pastor te Lichtervelde, den 28 October 1881,
zijn ontslag gegeven in April 1890,
en godvruchtig overleden te KORTRIJK, in
Sint-Carolus-Boromeus, den 18 Januari 1903.

De wijsheid heeft hem langs rechte wegen geleid, heeft hem Gods rijk getoond, en de wetenschap van heilige dingen gegeven; zij heeft hem in zijnen arbeid rijk gemaakt, en zijn werk doen vruchten dragen. Zij stond hem bij tegen de listen van dezen, die hem zochten te bedriegen. Zij heeft gemaakt, dat hij overwinnaar bleef in eenen feilen strijd. Sap. X.

Ik dank U, Heer mijn Koning, . . . omdat Gij mijn helper en beschermer geweest zijt. Eccl. LI.

Zalig zijn dezen, die vervolging lijden om de gerechtigheid, want hunner is het Rijk der Hemelen. Matth. V.

Wij hebben hem bemind; laat ons zijner gedachtig zijn, tot dat wij hem door onze gebeden in het verblyf der gelukzaligen zullen gebracht hebben. S. Ambr.

Mijn Jesus barmhertigheid! 100 dagen afl.
Zoet Herte van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.

Gedrukt bij R. Froodure, Spiere.



Priesterlijke benoemingen.

M. Goemaere, onderpastor van O. L. V. kerk te Brugge, is pastor te Boesinghe benoemd.

— M. De Seure, onderpastor te Watou, is pastor te Reninghelst benoemd.

De Toekomst 31 december 1865 p3

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES.

M. Goemaere, vicaire de l'église de Notre Dame, à Bruges est nommé curé de Boesinghe.

M. De Seure, vicaire à Watou, est nommé curé à Reninghelst.

Propagateur 23 december 1865 p2

— M. Deseure, pastoor te Reninghelst, gaat in dezelfde hoedanigheid over naar St.-Denijs, in vervanging van M. Vanschoebeke, ontslaggever.

De Toekomst 15 december 1868 p3



